

NIEUWSBRIEF

Dieren - De Steeg - Rheden

Een nieuw jaar, nieuwe kansen!

Velen van u hebben elkaar al de beste wensen voor 2022 overgebracht. Maar voor degenen die we nog niet bereikt hebben: een zalig nieuwjaar gewenst! En zalig betekent dan veel geluk, gezondheid en voorspoed. We hebben allemaal onze wensen en hoop, dat een groot deel uit moge komen!

Omdat er in de viering van 2 januari maar 50 mensen aanwezig mochten zijn, plaatsen we hier een deel van de nieuwjaarstoespraak van onze voorzitter van de locatieraad. Ondanks alle corona beperkingen gaan wij vol vertrouwen door op de ingeslagen weg.

Beste medeparochianen,

Een nieuwjaarstoespraak in een periode waarin wereldwijd gesproken wordt over vaccinaties, boosterprikken en lockdown. Maar waarin ook gediscussieerd wordt over de vraag of door het uitstellen van kritische zorg mensen mogen sterven ter wille van vaccinweigeraars. Welk moreel argument is er op grond waarvan het leven van de een zou mogen wijken voor de vrijheid van de ander om geen vaccin te nemen?

Deze vragen, ook met ethische aspecten verbonden, komen voor in de politiek van vele landen. In onze gesecculariseerde samenleving waarin, anders dan in het verleden, standpunten van Christelijke partijen niet vanzelfsprekend doorslaggevend zijn. Onze samenleving verandert en dat betekent inspelen op die verandering. Ook in de kerk is dat van belang en zijn er nu weer verwachtingen ontstaan.

Afgelopen week ontvingen wij vanuit onze parochie het bericht dat er, inspeland op deze ontwikkelingen, vijf bijeenkomsten zijn gepland. Voor onze locatie op zondag 6 maart na de viering in de Emmaüskerk. De onderwerpen zijn gaan o.a. over wat bedoelen wij met onze kerk, hoe wordt er geluisterd naar leken, naar jongeren en vrouwen, hoe bevorderen wij de actieve deelname van alle gelovigen aan de liturgie en hoe worden lekenambten en het nemen van verantwoordelijkheid door de gelovigen bevorderd? Maar nu onze eigen geloofsgemeenschap vorig jaar en in het nieuwe jaar. In het afgelopen jaar, met het 50-jarig

Contactgegevens



Voor doop, huwelijk, biechten, opgeven van intenties etc. en alle zaken die het pastoraal team en/of bestuur aangaan kunt u contact opnemen met het Parochiesecretariaat van R.K. St. Eusebius, Eusebiusbinnensingel 9, 6811 BW Arnhem.

Op werkdagen bereikbaar van 10.00 tot 13.00 uur via tel. 026 - 442 45 67, of mailen naar: secretariaat@eusebiusparochie.nl. Ook vind u alle informatie op de website van de parochie: www.eusebiusparochie.nl.

Uiteraard kunt u met uw vragen ook terecht bij de leden van de locatieraad.

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief kunt u sturen naar m.maresch@me.com.

De uiterste inleverdatum is **15 februari 2022**.

jubiläum van de Emmaüskerk, hebben wij ondanks de soms beperkende invloed van de pandemie, toch op waardige wijze dit jubiléum kunnen vieren met:

- Een plechtige viering op 31 oktober,
- Met een tentoonstelling over de drie voormalige parochies,
- Met een interessante lezing over kerkelijke architectuur in onze regio,
- En met de presentatie van het jubiléumboek met in H 6 een interessante blik op de toekomst. Een pleidooi met aandacht voor de plaatselijke gemeenschap. Waar men elkaar ontmoet en zorg heeft voor elkaar.

Wij hebben in het afgelopen jaar weer met elkaar laten zien dat wij een levende gemeenschap zijn. Net zoals ruim 20 jaar geleden deken Ties van het Erve schreef in het jubiléumboek 200 jaar parochie Dieren, "Het gevoel van verbondenheid met de parochie of locatie is overal verschillend maar er zijn aan de Veluwezoom vele vrijwilligers die zich geweldig inzetten om de vitaliteit te bewaren en willen zoeken naar nieuwe wegen met behoud van het goede". Voor onze toekomst blijft daarom vertrouwen, geloof, hoop en liefde in het samen als echte Emmaüsgangers op weg zijn, belangrijk.

Er zijn drie onderwerpen die dit jaar de verdere aandacht vragen:

1. Onze ledenadministratie met in het bijzonder het verwelkomen van nieuw ingekomen leden.
2. De verbouw van onze kerk. Afgelopen week heeft het parochiebestuur het bisdom gevraagd in te stemmen met het te investeren bedrag voor de verbouw.
3. Het beheer van de begraafplaatsen in Dieren en in De Steeg en het verder digitaliseren van de administratie. Beide begraafplaatsen zijn sinds kort te vinden op internet. Tenslotte zoeken wij voor het bestuur van de

parochie een kandidaat uit onze locatie. Ook in het nieuwe jaar voor onze locatieraad. Mocht een van u zeggen ik wil best wat doen of u kent iemand die mogelijk geschikt is of ook wat wil doen, laat ons dat weten. Wij willen verder in het nieuwe jaar weer verder kunnen bouwen aan de toekomst van onze gemeenschap, van onze locatie en van parochie.

Namens de locatieraad wens ik u en alle parochianen van onze locatie een zalig maar vooral een gezond 2022 toe. Dank u wel.

Jan Jansen

Voortgang plan verbouw Emmaüskerk

In de Nieuwsbrieven van maart en april 2021 is het eerste plan voor een verbouwing van met name de toiletten en de keuken in de Emmaüskerk beschreven en aangegeven dat het verbouwplan opgenomen was in de parochiebegroting 2021. De raming van de bouwkosten is door het parochiebestuur en het bisdom goedgekeurd. Helaas bleek de aanbesteding in een overspannen bouwmarkt geen succes. Een forse overschrijding van de geraamde prijs is er toen uitgekomen. Inmiddels is het plan met een goedkeuring van de gemeente aangepast en heeft nu een beter verlopen aanbesteding kunnen plaatsvinden. Het parochiebestuur heeft het voorstel voor de gunning overgenomen en besloten om opnieuw toestemming te vragen aan het bisdom voor de hogere investering. Deze verhoging is het mede het gevolg van de overspannen bouwmarkt en van de explosieve stijging van de kosten van bouwmaterialen. De locatieraad hoopt in ieder geval in januari 2022 het bericht te krijgen dat opdracht gegeven kan worden aan het bouwbedrijf en begonnen kan worden met de verbouwing.

Locatieraad Emmaüskerk

Mauritiusbijeenkomsten in 2022

We hebben plannen gemaakt om in 2022 de bijeenkomsten op tweemaandelijks basis weer op te starten. Omdat we niet meer met een groter gezelschap van buitenaf in Rhederhof terecht kunnen, is er gezocht naar een andere locatie. Inmiddels zijn er al data geprikt en er is ruimte beschikbaar zoals voorheen in het jkvr. Brantsencentrum te Rheden. De eerste bijeenkomst voor 2022 staat gepand op 26 januari. Vanwege de onzekerheid rond de corona maatregelen kunnen we pas op het laatste moment besluiten of deze bijeenkomst door kan gaan. Wij zullen alle deelnemers persoonlijk informeren.

Anita, Annemieke, Mieke en Jeroen

Actie kersttas 2021

In december is er door de st. STRAK i.s.m. de verschillende kerken in de gemeenten Rheden en Rozendaal weer de actie kersttas gehouden. Vanwege corona konden er geen boodschappen ingeleverd worden, maar u kon wel bijdragen met een financiële gift. Dat heeft u gul gedaan, want we konden maar liefst 450 kerstpakketten uitdelen! Namens de ontvangers en de st. STRAK hartelijk dank voor uw bijdrage!

*Uw Parochiële Caritasinstelling/kerkgemeenschap
Contactpersoon: Paul Hendriksen*

Bloemengroet

Eénmaal maal per maand wordt er bij mensen uit onze omgeving een bos bloemen bezorgd als een groet en/of een bemoediging vanuit onze geloofsgemeenschap. De bloemen worden dan bezorgd door de kerkbezoekers vanuit de Emmaüskerk. In de maanden november en december is er een bos bloemen bezorgd

bij: dhr. W. Huisman uit Ellecom, bij mevr. M. Oosterlaken, mevr. A. Polman, mevr. B. van Kessel en dhr. en mevr. Van Dongen allen uit Dieren. Bij dhr. P. Adang, dhr. en mevr. Bruns allen uit Rheden en bij mevr. I. te Kloetze in De Steeg.

Kent u ook iemand die wel een bos bloemen verdient? Geef het dan a.u.b. even door aan één van de locatieraadleden of via e-mail: emmauskerkdieren@gmail.com



In Memoriam

Op 5 december overleed op Rhederhof op 90-jarige leeftijd **Wilhelmina Maria (Mientje) Pieron-Haring**. Geboren in Landsmeer, woonde ze samen met haar man Frits en hun drie kinderen de langste tijd in Rheden. Ze was actief in de Mauritiuskerk. Schoonmaken, koper poetsen, zingen in het koor, ze deed het allemaal. Ze was eerlijk en oprecht en had oog voor de medemens. Ze hield van spelletjes en dansen en ging graag op vakantie.

Ze woonde ook een paar jaar in Dieren, zong ook hier bij het Kleopaskoor, maar toen het niet langer ging in haar huisje bij Beverode, keerde ze terug naar haar geliefde Rheden. Mien was heel gelovig, een H. Hartbeeld en een kruisje verhuisden altijd met haar mee. Haar geloof was haar houvast en hield haar op de been op momenten dat ze het moeilijk had.

We hebben haar uitgeleide gedaan tijdens een viering in de Emmaüskerk en begeleid naar het crematorium. We hopen dat ze thuis is mogen komen bij haar Schepper en dat er voor haar gezorgd wordt, zoals zij dat vele jaren voor anderen heeft gedaan. Rust in vrede, Mientje.

Op 2^e Kerstdag overleed op 88-jarige leeftijd **Accursio Campo**. Hij woonde aan de Valeriuslaan. In 1961 kwam hij vanaf Sicilië naar Nederland om hier als gastarbeider te werken. Hij kwam in een pension in Velp terecht en hij ontmoette al heel vlug zijn Willy met wie hij ruim 57 jaar getrouwd is geweest. Zij kregen twee zonen, een tweeling. Hij had maar 3 jaar lagere school, maar door hard te werken en zijn capaciteiten in te zetten en de kansen die hij heeft gekregen is hij opgeklommen tot bedrijfsleider bij de Meteor.

Naast dat hij een liefdevolle vader en echtgenoot is geweest heeft hij zich ook veel ingezet voor de Italiaanse vereniging en de Boccerclub te Dieren. Hij was ook een fervent moestuinliefhebber en hield van koken. Hij was trots op zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. Hij volgde trouw de kerkdiensten op de Italiaans televisie en had met veel mensen in de wereld digitaal contact.

Op 3 januari hebben wij in het bijzijn van zijn familie en diverse vrienden afscheid genomen in het Crematorium te Dieren.

Op 7 januari is na een leven in dienst van God en de medemens van ons heengegaan **zuster M. Bernadine (Aleida Theodora Maria Horstink)**.

Vol vertrouwen heeft zuster Bernadine het aardse leven op 99-jarige leeftijd achter zich gelaten. Tijdens haar werkzame leven heeft zij met veel toewijding gewerkt in het onderwijs in Zutphen, Arnhem en Zwolle. Met enkele oud-leerlingen heeft zij jarenlang contact onderhouden. De Steeg had een warm plekje in haar hart, daar heeft zij zich vele jaren vol overgave ingezet als kosteres op haar eigen religieuze wijze. Met haar broer Theo bezocht ze ook nog regelmatig de woensdagviering in de Elthetokerk in De Steeg. Tot en met haar

levenseinde heeft de warme band met haar familie, medezusters en haar rotsvaste geloof in Maria, zuster Bernadine gesterkt om het leven te volbrengen. Met heel veel warmte en oprechte dankbaarheid zal zij in onze herinnering blijven voortleven. Haar uitvaart heeft plaatsgevonden op vrijdag 14 januari in de kloosterkapel van de Congregatie Zusters van de Liefde in Tilburg, waarna de begrafenis heeft plaatsgevonden op het kloosterkerkhof aldaar.

Moge zij rusten in vrede bij de Heer.

Misintenties van de afgelopen periode in de Emmaüskerk

Een bijzondere vorm om een overledene familielid of vriend te gedenken, is een intentie in de viering op zondag. Natuurlijk kan je altijd persoonlijk iemand gedenken tijdens de viering. Dat doen we elke keer. Maar bij een misintentie wordt de naam van de overledene genoemd. De hele gemeenschap herdenkt dan in feite de persoon waarvoor de misintentie gelezen wordt. Misintenties kunnen worden opgegeven via de bus in de hal van de kerk of via dhr. Jan van Vliet. In de afgelopen periode was er een misintentie voor:

Stef van den Beld / Willem Jacobs / Voor overleden leden van het Kleopaskoor / Mies Mul - Burghouts / Annie Geukes - te Dorsthorst / Joke Helsenfeld - van der Waag / Sjef ter Steeg / Carel Booltink / Overl. ouders van Zon - Egbertzen / Nicolo en Rosario Scafidi / Paul van Onzen / Rie van der Helm / Vera d'Haens - Wijnen / Fien Kolkman - Menting / Lide Koch - Engelhard / Ellen Steenvoorden / Overl. ouders Netty en Bert Dirkse v.d. Heuvel / Marijke Prins - Voorhoeve / Mien Pieron - Haring / To Broenink - Verstegen / Truus Rozenkamp - Groothuis / Frieda Wolters / Wilhelmus Vos / Overl. ouders

Janssen - Starink / Arnold Hendriks en Getrud Hendriks - Langenhof / Diny Olthuis - Broekers / Jaap Hartman / Accursio Campo / Jan Erren

Actie Kerkbalans “Geef vandaag voor de kerk van morgen”

In januari doet onze parochie mee aan de Actie Kerkbalans 2022. Tijdens deze actieperiode zullen we u als kerkleden om een financiële bijdrage vragen, zodat we ook in 2022 kunnen doen waar we als kerk voor staan. Het thema van de Actie is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’.



Want ook in de toekomst willen we als kerk van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Uitnodigend zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben. Daar hebben we uw steun bij nodig. Want als kerk krijgen we geen subsidie. De financiële bijdrage van onze leden is noodzakelijk om te kunnen bestaan. Vandaar dat we onze parochianen ieder jaar om een bijdrage vragen. Tussen 15 en 29 januari ontvangt u daarom een brief met het verzoek om bij te dragen. We hopen dat we weer op u mogen rekenen! Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en plannen maken voor de toekomst.

Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat.

Op naar de kerk van morgen!

Vrijwilligers in beeld ‘de kerkhofgroep’

Enkele jaren geleden is op initiatief van Henk Klein Heerenbrink en Herman Broeze een groep vrijwilligers gestart om het onderhoud van onze begraafplaats aan de Harderwijkersweg uit te voeren. Op een aantal zaterdagen per jaar wordt de groep bijeengeroepen en meestal zijn we dan met 8-10 personen. In het begin is er flink wat ‘achterstallig onderhoud’ uitgevoerd. Maar ook moet er onkruid verwijderd worden, blad geruimd in de herfst en de grindpaden en de beplanting krijgen ook de nodige aandacht. Dat heeft erin geresulteerd dat de begraafplaats en de urnenmuur er nu keurig bij ligt. Na het overlijden van Henk Klein Heerenbrink hebben Herman Broeze, Wim Gerritsen en Theo Dammers de taken overgenomen en samen met de andere vrijwilligers blijven zij ervoor zorgen dat de begraafplaats er verzorgd bij ligt geurende het hele jaar. Op de zaterdagochtenden verzorgt Margreet Elzebroek de koffie en ook mogen we dan van haar bakkunsten genieten.



Er wordt lekker gewerkt en tijdens de koffie rusten we even uit en dan gaat het er meestal heel gezellig aan toe. Voor de zaterdagen

waarop we aan de slag gaan, doen we altijd een oproep via de mededelingen in de viering. Dus ook u bent altijd van harte welkom! En mocht u meer informatie wensen, dan kunt u een van de genoemde heren aanspreken. Of u stuurt een e-mail naar: emmauskerkdieren@gmail.com en zij nemen contact met u op.

Neem deel aan het geloofsgesprek op zondag 6 maart a.s.

Op initiatief van paus Franciscus roepen onze bisschoppen ons op om met hernieuwd enthousiasme 'Samen de Weg van Christus' te vinden en te gaan (het synodale proces). Als pastoor van de Sint Eusebiusparochie nodig ik u dan ook allen van harte uit om deel te nemen aan de geloofsgesprekken die ons op die weg kunnen helpen. Concreet is het een proces van samen bidden, luisteren, analyseren, een dialoog aangaan en met de hulp van de Geest te onderscheiden wat er echt toe doet. Van groot belang is om vooral te luisteren naar elkaar zonder een oordeel te hebben, bruggen te bouwen en van elkaar te leren. We praten in deze bijeenkomst op 6 maart over onze geloofsbeleving, de vieringen en andere zaken welke in onze parochie (niet) plaats vinden. Zo ontstaan verbinding en vertrouwen in onze gemeenschappelijke reis. De bijeenkomst in Dieren is gepland om zondag 6 maart, aansluitend p de viering van 9.30 uur. De Nederlandse bisschoppen zullen de uitkomsten inbrengen in de vergadering van de bisschoppensynode te Rome in 2023. Doet u ook mee? U kunt zich voor deelname aanmelden via het secretariaat: secretariaat@eusebiusparochie.nl of via tel. 026-44244567.

*Namens de initiatiefgroep Synodaal Proces,
Pastoor Tuan*

Nieuw logo Sint Eusebiusparochie

Een lang gekoesterde wens in onze parochie is het vernieuwen van onze website. De werkgroep heeft besloten dat bij deze nieuwe website ook een nieuw logo en huisstijl hoort.



Het logo is gevormd in een glas-in-lood raam in verschillende kleuren waar het kruis en de letter E centraal staan.

St. Eusebius

*De E staat voor St. Eusebius, patroon van onze parochie

en voor het Evangelie dat Eusebius door de verkondiging zijn leven gegeven heeft en voor de Eucharistie waarvan hij leefde.

*De kleur blauw weergeeft dat onze parochie geografisch met elkaar verbonden is met de Nederrijn, de IJssel en de St. Jansbeek en is de kleur van het water en van het H. Doopsel.

*Rood is de kleur van het bloed dat Jezus en Eusebius voor ons gelovigen vergoten hebben en van de Eucharistie, liefde, en de H. Geest.

Agenda (onder voorbehoud)

- 15-29 jan.** Actie Kerkbalans
- 26 jan.** Mauritiusbijeenkomst jkvr. Brantsencentrum te Rheden (onder voorbehoud)
- 3 feb.** Info avond en oprichting oec. Groene kerk 20.00 uur in de Grote Kerk, kerkstraat 32 te Velp
- 20 febr.** Familieviering met Jongerenkoor, thema Carnaval?
- 6 mrt.** Geloofsgesprek, aansluitend op de viering van 9.30 uur Emmaüskerk
- 2 apr.** Kledinginzamelingsactie SAM 10-12 uur Emmaüskerk Dieren