

Sint Martinuskerk (R.K. Parochie Sint Eusebius)

Steenstraat 7, 6828 CA, Arnhem

T: 026 442 3116

E: www.eusebiusparochie.nl



Geplande vieringen

De eucharistieviering vindt plaats op dinsdag om 9.00u, op zaterdag om 12.00u (met aansluitend aanbidding van het Allerheiligste Sacrament en gelegenheid tot biechten tot 14.00u) en op zondag om 11.30u. Daarnaast vinden er de volgende bijzondere vieringen plaats

19 maart 12.00 u.	Hoogfeest van St. Jozef
20 maart 16.00 u.	Engelse H. Mis
25 maart 19.00 u.	Hoogfeest – Aankondiging van de Heer / Maria Boodschap
27 maart 14.00 u.	Doopviering
10 april 11.30 u.	Palmzondag – Herdenking van de intocht van Jezus in Jeruzalem
14 april 19.00 u.	Witte Donderdag – Viering van de instelling van de H. Eucharistie, van het sacrament van het priesterschap en van het gebod van de naastenliefde
15 april 15.00 u.	Kruisweg – herdenking van het lijdensweg van onze Heer Jezus
15 april 19.00 u.	Goede Vrijdag viering – herdenking van het lijden en sterven van onze Heer Jezus (iedereen wordt uitgenodigd om bloemen mee te nemen voor de kruishulde. Deze bloemen worden na afloop gebruikt om het houten kruis verder te versieren.)
16 april	Stille Zaterdag voor het stilgebed en bezinning over
16 april 21.00 u.	Paaswake – Viering van de verrijzenis van onze Heer Jezus
17 april 11.30 u.	Paaszondag - Viering van de verrijzenis van onze Heer Jezus
18 april 11.30 u.	2 ^e Paasdag

Vrijwilligers van Martinuskerk in het zonnetje zetten



Op zondag 1 mei 2022 (aansluitend aan de H. Mis) organiseren we een feestje voor al onze vrijwilligers van de Martinuskerk. Een blijk van waardering voor al het werk dat zij voor onze geloofsgemeenschap doen. Met name in de Coronatijd is dit een opgave geweest. Onze vrijwilligers staan altijd klaar om o.a. de Martinuskerk open te houden, onze gasten te ontvangen, de kerk mooi en schoon te houden, te voorzien van mooie zang en onze parochianen een hart onder de riem te steken. Al met al genoeg reden om hierbij stil te staan en onze dankbaarheid te uiten en samen te vieren.

Bij deze een vriendelijke oproep aan de vrijwilligers van Martinuskerk om deze datum in de agenda te zetten. We hopen samen er een gezellige middag van te maken!

Oproep jongeren Synode

Paus Franciscus nodigt mensen tussen de 16 en 35 jaar op om, in verband met het Synodale Proces, over het geloof te praten. Graag nodigen we jullie - onze jongeren - uit voor de bijeenkomst op zondag 13 maart 2022 om 12.45 uur in de Martinuszaal. Door hieraan deel te nemen dragen jullie bij aan de toekomst van onze kerk.

In verband met catering is aanmelden nodig. Dit kan via de website van de St. Eusebiusparochie www.eusebiusparochie.nl. Hoort, zegt het voort. We kijken ernaar uit om met jullie in gesprek te treden!

De Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel

De voorbereiding op de Eerste Heilige Communie (viering op 22 mei) en op het Heilig Vormsel (viering op 19 juni met kardinaal Eijk) in de Martinuskerk gaan van start. Meer informatie hierover en eventueel hiervoor aan te melden is te vinden op de website van onze parochie www.eusebiusparochie.nl onder sacramenten.



Veertigdagentijd

De Veertigdagentijd is een periode van boete, bekering en gebed ter voorbereiding op Pasen. Het begint op Aswoensdag en duurt tot aan de avondmis van Witte Donderdag op 14 april 2022. In deze periode zijn er ook mensen in onze parochie die zich voorbereiden op het H. Doopsel en het H. Vormsel. Zij zullen in de Paaswake op 16 april om 21.00 uur in de Martinuskerk door het ontvangen van die heilige sacramenten in onze Kerk opgenomen worden. Laten we voor hen bidden.

Kruisweg Martinuskerk

In de Veertigdagentijd is de Martinuskerk elke vrijdag open van 15.00 – 16.00 uur, voor degenen die samen de kruisweg willen bidden. Iedereen is van harte welkom.

Wist je dat....

- elke 3e zondag van de maand is er een Engelse mis om 16.00 uur in de Martinuskerk. Aansluitend aan de viering wordt er koffie of thee gedronken in de Martinuszaal en is er gelegenheid om met de studenten kennis te maken.
- de kinderwoorddienst zal op zondag 13 maart 2022 weer van start gaan. Alle kinderen worden uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Wij hebben inmiddels een groep vrijwilligers kunnen vormen die hiervoor zorg dragen. Mocht je met deze groep willen meedraaien graag aan te melden bij onze gastvrouw of gastheer van de Martinuskerk.
- u kunt tegenwoordig, naast de QR-codes, ook digitaal doneren via de donatiezuil. Deze is te vinden in de hal achterin de kerk. U kunt hierbij zelf een bedrag selecteren door op het pijltje te drukken: van € 1, 2,5 enz. Daarna hoeft u alleen uw pasje overheen te halen. Dat gaat zoals u in de supermarkt gewent bent.
- op de 1e en 3e zondag van de maand weer koffiedrinken is in Martinuszaal. Aansluitend aan de eucharistieviering is iedereen er van harte welkom.
- de nieuwe naam voor onze parochieblad is Eusebiusvenster i.p.v. Wijnrank. Deze nieuwe naam past beter bij het nieuwe logo en de nieuwe huisstijl en website van onze parochie.



Een leeg houten kruis

In de Veertigdagentijd is er in de Martinuskerk een houten kruis aanwezig (achter in de kerk nabij de Mariakapel). Hierbij zijn er kaarten te vinden voor mensen die hun zorgen en verdriet en tevens hun wensen willen opschrijven en die op het houten kruis willen bevestigen. Wij nodigen iedereen uit om dit te doen. Dit houten kruis wordt na Goede Vrijdag viering versierd met bloemen.