

### Redactioneel

Wat is het genieten met deze warme zomerse dagen. Van de zon, de wind, zelfs een bui op zijn tijd, de bloemenpracht, de zingende vogels, de jonge kuisjes, de verse aardbeien en kersen, de lachende kinderen op straat. Zelfs als je niet ver weg wilt of kunt is er hier ook genoeg te genieten. Ach, soms lopen we er achteloos aan voorbij; nog gauw even een boodschap doen, in gedachten om de zorgen die we hebben of we denken aan de voorbereiding op een "ver-weg-vakantie". Er is altijd wel iets wat niet loopt zoals je wilt.

In de lezing van afgelopen zondag hoorden we van een man die een grotere schuur wilde bouwen om daar al zijn koren in op te slaan. Dan kan ik in rijkdom leven, dacht hij. Maar de man zou 's nachts sterven. Wat is eigenlijk belangrijk? Dat is wat Jezus de mensen vraagt. Wij kennen maar al te goed de uitdrukking: geld maakt niet gelukkig. Maar wat maakt ons wel gelukkig en wat vinden wij belangrijk? Mensen om ons heen, die van ons houden, maar die we zelf ook kunnen liefhebben? Gods schitterende schepping, met alles wat die ons brengt? Samen te kunnen delen? Jezus leert ons dat Gods liefde ons kan helpen.

Maria Buijs



### Reacties na nr. 200



Om te beginnen, dank aan degenen die hebben gereageerd op onze oproep te vertellen wat ze vinden van de *AanZet*.

De reacties waren positief. Vrijwel allen waardeerden de informatie in het algemeen, maar ook de mensen die het mogelijk maken. *In Gesprek met ...* werd vaak genoemd, evenals de *foto's van activiteiten* bij de artikeltjes.

Er is waardering voor 'Uit de Wereld' en eens in de zoveel tijd aandacht voor *Amnesty International* mag zeker blijven. Er kwamen ook ideeën: Interviews met jongeren/kinderen, of met mensen die niet direct verbonden zijn met de kerk, maar wel interessante informatie hebben, of ouders die iets over gelovige opvoeding willen vertellen; het vermelden van het doel van de tweede, 'diaconale' collecte met eventueel een QR-code voor mensen die niet naar de kerk kunnen. Ook de rubriek 'Talent gezocht' -die ook regelmatig succes heeft- mag blijven. (Daar hebben we in deze *AanZet* dus meteen gehoor aan gegeven.)

Kinderen vragen een tekening of verhaal voor de *AanZet* te maken.

Dat lijken haalbare suggesties. We proberen ze mee te nemen. Tot slot een groet van Paulus van Mansfeld, die zich via de *AanZet* nog steeds verbonden voelt met onze gemeenschap.

De redactie

### Slot KinderWoordDienst

Het was een heerlijke zonnige dag zondag 17 juli. Die dag vierden we de laatste KinderWoordDienst van het seizoen. Met elf kinderen konden we dus bij elkaar zijn in de tuin voor de pastorie. Het thema was *Vijf broodjes en twee appels*. We lazen het verhaal van de wonderbare broodvermenigvuldiging, bij de kinderen bekend als 'vijf broden en twee vissen'. Daarna bleken er vijf krentenbollen en twee appels aanwezig te zijn, maar nog veel meer: limonade, cakejes, soepstengels, meloen, kersen en snoeptomaatjes. Kortom toen iedereen naar huis ging kon er nog wat verdeeld worden.



Na het gebed, de lezing en de maaltijd, genoten de kinderen van hun gezamenlijke spel, vooral voetbal was populair, zowel bij de groteren als bij de kleinsten.

Kortom een heerlijke slotbijeenkomst.

Op 11 september beginnen we weer.

Werkgroep KWD

## Luidsprekers

Ons nieuwe orgel is nu aangesloten op de grote luidsprekers die in de kerk hangen. Om dat klaar te krijgen was er een stelling nodig. Deze is in bruikleen gekregen van de Firma Bugter.



Twee weken stond deze in de kerk, maar nu is het gelukkig klaar. Onze elektriciteits-expert, Frans Derksen, en Ton van Hameren hebben halsbrekende toeren uitgehaald om de luidsprekers eraf te halen, waarna het ook gelukt is ze aan te sluiten op het nieuwe orgel. En dat was van te voren niet helemaal zeker. Er waren wel wat nieuwe onderdelen nodig. Uiteindelijk kunnen we zeggen dat het orgel 'klinkt als een klok'.

## Agenda

Noteer alvast in de agenda:

**4 september:** Geen viering in de Lucaskerk. De startzondag wordt gevierd in de Martinuskerk.

**4 september:** Wel een Stiltedag in de Emmauskapel.

**11 september:** Brunch na de viering in de Lucaskerk.

**15 september:** Ontmoetingsavond in de Lucaskerk.

**In de vakantie wordt er na elke viering, zoals gebruikelijk, samen koffie gedronken.**

## Johannesorgel



Welke parochiaan heeft belangstelling voor het oude Johannesorgel uit de Lucaskerk? Nu we – van Ben Rutjes – een ander orgel hebben gekregen willen we het oude graag kwijt. Het is een orgel met een bi-ampère versterker, maar zonder de geluidsboxen; die blijven in de kerk hangen. Aanmelden bij Bert Oostveen (026 – 3231319 of [g.c.oostveen@planet.nl](mailto:g.c.oostveen@planet.nl)). Zo nodig wordt er geloot.

## Talent gezocht.....

In coronatijd werden alle festiviteiten in 2020 en 2021 in de Lucaskerk afgezegd.

Dat ging om kerstvieringen van scholen en diverse concerten. Gelukkig is dat weer mogelijk en melden de verenigingen en scholen zich opnieuw aan om de Lucaskerk te huren voor hun activiteiten.

Een groep vrijwilligers zorgt voor het verzetten van de stoelen in de kerk als er een theateropstelling wordt gevraagd. Een andere groep verzorgt de catering.

Voor onze kerk is het belangrijk dat we goede gastheren/vrouwen zijn, maar ook de extra inkomsten zijn meer dan welkom.

**Wie wil deze werkgroep Concerten-Kerstvieringen versterken?** Het is altijd erg gezellig. Geef even aan of u mee wilt helpen met de stoelen of de catering.

Opgeven kan bij Ine Tenten  
☎ 06-20658100



## Uit de Wereld

**Voor de Wereld van Morgen doet een oproep de makers van kleding een menswaardig loon te betalen. Voor meer info zie:**

<https://www.voordewereld-vanmorgen.nl/>

De volgende *AanZet* verschijnt over drie weken: op 24 augustus.  
Kopijsluiting: zondag 21 augustus, 12.00 uur.

## Bloemetje

### van verbondenheid

Dit ging vorige maand naar Jan van Wely. Hij is inmiddels verhuisd naar Huize Oosterveld.

### Redactie

M. Buijs ☎ 06.51902952

J. 't Hoen ☎ 06.23655804

### Kopij welkom via:

[redactie.anz@eusebiusparochie.nl](mailto:redactie.anz@eusebiusparochie.nl)

of: via het secretariaat:

☎ **026.2134674**

Open:

maandag en vrijdag,  
09.00-12.00 uur.

Ook voor koffie!

