

Redactioneel

Lest we forget. Opdat we niet vergeten. Dat is de boodschap die ieder jaar weer klinkt bij de herdenking van Operatie Market Garden, september 1944. Ik vind het altijd weer indrukwekkend: het geluid van de laag overvliegende vliegtuigen, de luchtlandingen op de Ginkelse Hei, de herdenking bij het Polenmonument in Driel, de manifestatie op vrijdagavond aan de Rijnkade.

En zoveel mensen doen eraan mee, ook kinderen, die op die manier de verhalen meekrijgen over de oorlog. Je beseft nog indringender hoe vreselijk oorlog is, hoeveel sporen het nog generaties lang nalaat. En het gebeurt nu nog steeds: in Oekraïne, in vele andere landen in de wereld. Maar ook in ons eigen land is er veel onvrede. In debatten gaat het hard tegen hard, de meningen vliegen soms om je oren.

Deze week is het Vredesweek. Als gezamenlijke kerken bidden we voor de vrede in de wereld, een hartstochtelijk gebed. Want hoe onmachtig je je ook voelt, bidden kun je altijd. Of een kaars aansteken en stil worden. Om de stem te horen die ons leert hoe we elkaar de vrede en vrijheid kunnen gunnen en samen de vrede kunnen bewaren.

Jeannette 't Hoen



Ontmoetingsavond

Afgelopen donderdag was de jaarlijkse ontmoetingsavond in de Lucaskerk. Rob Mascini, diaken in het bisdom Haarlem, hield een gloedvol pleidooi voor het openhouden van kerken.



Vanuit zijn brede ervaring in tal van parochies in binnen- en buitenland. In Nederland worden veel kerken gesloten. Het geld is op, er zijn te weinig pastores, gelovigen blijven thuis, de vrijwilligers worden steeds ouder. Dan wordt gezegd: 'kerkgebouwen zijn maar stenen'. Rob Mascini kijkt daar heel anders tegenaan. Kerkgebouwen zijn belangrijk voor mensen. Je kunt er een kaarsje aansteken, even tot rust komen, het heilige is er voelbaar. En het beieren van de klokken: wie wordt er niet blij van dat geluid? Zo is God nabij, zonder dat er woorden bij nodig zijn. Dat moeten we niet verloren laten gaan!



Een prikkelende oproep, maar..... hoe doen we dat dan? Rob Mascini reikte ons na de pauze een aantal concrete ideeën aan. Wees een gastvrije kerk, waar iedereen welkom is. Een huis voor de inwoners van

de wijk, waar activiteiten en ontmoetingen kunnen plaatsvinden. Een huis van stilte en gebed, dat elke dag open is. Kortom, een plek waar het geloof wordt gevierd én gedaan. Na afloop van de lezing werd nog druk nagepraat, met een drankje en hapje dat weer goed verzorgd was door de gastvrouwen. Een inspirerende avond!

Jeannette 't Hoen

KinderWoordDienst

Op **24 september** is er geen KWD in verband met de oecumenische viering in de Salvatorkerk om 10.00 uur.

Op **1 oktober** horen de kinderen het verhaal van twee zoons. De vader vroeg hen te werken op het veld. Een zei: ja, maar ging niet. De ander nee, maar ging wel. Aanleiding genoeg om er samen over te praten.



Oecumenische viering

24 september

In 1981 is 21 september door de Verenigde Naties uitgeroepen tot de **Internationale Dag van de Vrede**. Het doel is een wereldwijde dag van vrede, wapenstilstand en geweldloosheid. Rond deze datum valt ieder jaar de Vredesweek. Deze loopt in 2023 van zaterdag 16 t/m zondag 24 september.



Als vanouds is er aan slot van de Vredesweek een oecumenische viering. Dit jaar is dat op zondag **24 september** in de Salvatorkerk om 10.00 uur. Deze dienst wordt georganiseerd namens de Parkstraatgemeente, de Protestantse Gemeente Arnhem-Zuid en de Lucaskerk (Eusebiusparochie). Dus ook onze kerkgemeenschap gaat naar deze viering. In de Vredesweek vinden tal van activiteiten plaats, ook in Arnhem.

Voor informatie kunt u terecht op www.rvkarnhem.nl.

Tentoonstelling

Eerste Heilige Communie

De nieuwe tentoonstelling in de Lucaskerk gaat over de Eerste Heilige Communie. Er is nog ruimte voor uw foto's of artikelen.



U kunt dus nog iets inleveren, liefst na de zondagsviering. Maar als dat lastig is, kunt u bellen naar 06-51902952 en een afspraak maken. Ook een mooi verhaal is welkom. Wij maken er een mooi leesbaar stuk van. Teksten stuurt u het best naar redactie.anz@eusebiusparochie.nl.

Talent gezocht

Van Emmauskapel naar Inloophuis Malburgen, U hebt het vast in Het Eusebius Venster gelezen: de voormalige Emmauskapel wordt Inloophuis Malburgen. Met een groep

vrijwilligers doen wij nu ons best om van die ruimte een sfeervolle, huiselijke ruimte te maken, waar iedereen welkom is! Zelf ben ik ruim een jaar gastvrouw tijdens de twee inloopochtenden. Was wel even spannend: Wie komen er? Hoeveel? Gesprek voeren met de gasten en waarover? Koffie en thee schenken met koekje? Simpel!



Inmiddels kijk ik terug op een goed en zinvol jaar! En het is voor mij een blijvertje! Wij zijn met een fijne groep gastvrouwen, maar we vinden het fijn als onze groep wat versterking krijgt. En voor de variëteit zijn zeker ook gastheren van harte welkom!!

De Inloop is woensdag 10.30-12 uur, vrijdag 10.30-12 uur en de laatste zondag van de maand zijn we van 14.30-16 uur geopend. Als je interesse hebt? Kom dan eens kijken, drink een kopje koffie of thee en proef de sfeer. Wellicht kunnen we je daarna verwelkomen als collega gastheer/gastvrouw?

Christien Boss

Burendag AZC

Op zaterdag **23 september** is de landelijke burendag. De AZC's in Elden en aan de Groningensingel doen dan hun deuren open voor hun burenen, de inwoners van Elden en de omliggende wijken. Wij worden van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen op zaterdagmiddag tussen 14.00 – 17.00 uur. Er zijn lekkere hapjes, gemaakt door de bewoners van het AZC. Een leuke manier



Uit de Wereld

Meer dan honderd rooms-katholieke kerkgebouwen in bisdom Haarlem-Amsterdam dreigen op korte termijn te worden gesloten. Een paar duizend kerkgangers laten het daar niet bij zitten. 'De vrees bestaat dat met dit beleid ook het geloof zelf verloren gaat.'
Nederlands Dagblad, 16 september

om elkaar beter te leren kennen, als burenen uit zulke verschillende landen en culturen.



De Iraanse autoriteiten staan op het punt om Abbas Deris te executeren. Hij nam in november 2019 deel aan landelijke protesten tegen de regering.



Volgens Iran zou hij daarbij een agent hebben doodgeschoten. Hij ontkent, maar werd gedwongen het misdrijf toch te bekennen. Roep de autoriteiten van Iran op om de veroordeling en het doodvonnis van Abbas Deris te vernietigen.

www.amnesty.nl/forms/urgent-taction-iran-deris

Redactie

M. Buijs ☎ 06.51902952

J. 't Hoen ☎ 06.23655804

Kopij welkom via:

redactie.anz@eusebiusparochie.nl

of

via het secretariaat:

☎ **026.2134674**