



CULTUREEL-CATECHETISCH

PROGRAMMA

ARNHEM-ZUID



Lucaskerk



Aanbod Voorjaar 2024



Cultureel-Catechetisch Aanbod A-Z

Tenzij anders vermeld:
aanmelden is nodig
via:

secretariaat
Locatie Arnhem-Z:
026.2134674

of via:
lucas.locatie
@eusebiusparochie.nl

Eventuele wijzigingen
van het programma
vind je in de *AanZet*.

Het **Cu-Ca-programma** voor het voorjaar 2024 is ontwikkeld op grond van vragen uit de RK-gemeenschap in Arnhem-Zuid.

De bijeenkomsten in dit aanbod, zijn toegankelijk voor ieder, met welke achtergrond ook. We willen een gastvrije kerk zijn.

JE BENT VAN HARTE WELKOM !

De activiteiten zijn vermeld op volgorde van de (begin)datum. Als u niet kunt deelnemen vanwege het vervoer, laat dit dan tijdig weten aan het secretariaat; wij proberen voor vervoer te zorgen.

Het is wenselijk dat u zich minimaal 14 dagen vóór een bijeenkomst aanmeldt; bij te weinig aanmeldingen gaat de activiteit niet door.

De bijeenkomsten zijn *gratis*. Toch zijn er onkosten aan verbonden; denk aan licht en verwarming, consumpties en materialen en een aardigheidje voor de presentator.

Wij hopen dat de deelnemers een bijdrage willen leveren van ongeveer drie euro per bijeenkomst, ter plaatse te overhandigen.

Zo kunnen wij met elkaar dit aanbod in stand houden.

LocatieRaad Arnhem-Zuid

Fashion for God



Het schittert tijdens *Fashion for God!* Liturgische (priester)kleding. Weelderige modestoffen, oogverblindend borduurwerk en luxueuze high fashion uit de renaissance en de barok. De tijd van de schuilkerken.

Dwaal door zalen vol rijkversierde mantels en overdadig gebloemde baljurken.

Ontdek het bijzondere verhaal achter deze kostbare gewaden waarin vrouwen de hoofdrol spelen.

En wat doet een baljurk naast een kerkgewaad?

Zie de website: <https://www.catharijneconvent.nl/> .

Dat wordt genieten.

We maken er een mooie dag van; gezamenlijk vervoer, samen lunchen; ook de onkosten delen we samen.

In verband met de organisatie van de excursie: aanmelden vóór 1 januari via 06.33858855 of gerardkok@gmail.com.

ORGANISATIE: Gerard Kok

DATUM: Dinsdag 9 januari

TIJD: 10.00-17.00 uur; plaats van vertrek in onderling overleg

PLAATS: Museum Catharijneconvent te Utrecht

Gastvrije kerk

Op de ontmoetingsavond van 14 september 2023 in de Lucaskerk is gesproken over de geloofsgemeenschap als een *gastvrije kerk*.

Op dit thema is verder nagedacht en de LocatieRaad

A-Z heeft besloten daarnaar te streven. Dat roept wel wat vragen op.



1. Wat betekent voor jou gastvrijheid?
2. Herken je de oproep tot gastvrijheid in de verhalen van het evangelie?
3. Hoe kunnen omwonenden de gastvrijheid van onze geloofsgemeenschap ervaren?
4. Wat kan helpen om de gastvrijheid van onze geloofsgemeenschap te vergroten?

Deze vragen willen we met belangstellenden bespreken in een drietal bijeenkomsten na de zondagsviering in de Lucaskerk.

Na de koffie bent u uitgenodigd om rond een van de tafels aan te sluiten. Het zal een open gesprek zijn; ieder is welkom om haar/zijn gedachten naar voren te brengen. Voor de deelnemers is er na afloop van het gesprek een eenvoudige lunch.

Aanmelding is niet nodig.

BEGELEIDING: Gerard Kok en Trees de Kroon of Jan Bakker,
DATA: Zondagen 14 januari – 14 april – 14 juli 2024
TIJD: 11.30-12.30 uur
PLAATS: Lucaskerk – aan de koffietafels

Laudate Deum – update van encycliek Laudato Si'



Een flinke schep erbovenop. Dat is wat paus Franciscus doet met zijn nieuwste brief over het klimaat: *Laudate Deum*.

Volgens hem is er veel te weinig gebeurd sinds het verschijnen van zijn eerdere klimaatoproep *Laudato Si'* in 2015. Hij roept op tot concreet handelen, te beginnen op de VN-klimaattop in Dubai.

Jurijn Timon de Vos van de Laudato Si' Alliantie NL: '*Wat de paus zegt, is dat de mens verantwoordelijk is voor de klimaatcrisis. Bij de mens ligt dus het probleem, maar óók de oplossing.*'

Wie de Nederlandse vertaling van de tekst wil lezen, kan terecht op:

<https://www.abdijvanegmond.nl/wp-content/uploads/LAUDATE-DEUM-NL.pdf>.

Na een inleiding over de inhoud van deze vernieuwde oproep van paus Franciscus, bespreken we wat onze – eenvoudige maar noodzakelijke – bijdrage kan zijn bij de oplossing van de klimaatcrisis.

INLEIDING: Bert Oostveen

DATUM: Dinsdagavond 23 januari

TIJD: 19.30 – 21.00 uur

PLAATS: Zaal Bazar 54 / Oude Pastorie, Rijksweg West 54, 6842 BE Elden/Arnhem

Ouderen in Gesprek

Wie (bijna) alle seizoenen van het leven achter zich heeft, zal rijk zijn aan levenservaring. Ook een leven met zorgen, kan je rijk maken.

Tijdens de reis door het leven vult je rugzak zich, met mooie en minder mooie dingen.

Hoe rijk ben jij? Hoe ben jij rijk?

In deze bijeenkomsten zijn ouderen in gesprek om elkaars verhalen te beluisteren.

Zo kunnen we ontdekken hoe ieder op een eigen manier rijk is.



BEGELEIDING: Gerard Kok en Trees de Kroon
DATA: Donderdagen 1, 15 en 29 februari en 14 maart
TIJD: 10.30-12.00 uur
PLAATS: Inloophuis Malburgen, St. Gangulphusplein 5.

Je ecologische voetafdruk

Je leefstijl 'vergroenen'; we gebruiken daarvoor de veertigdagentijd die begint op Aswoensdag 14 februari.

Wij allemaal gebruiken een gedeelte van de ruimte op Aarde. Hoeveel ruimte hangt af van wat we consumeren.

Met de 'Mondiale Voetafdruk', kun je met een getal, aangeven hoeveel oppervlakte Aarde dat voor jou persoonlijk is.

In deze bijeenkomst krijg je de kans om deze methode op jezelf toe te passen en dus te weten te komen wat de grootte van je 'voetafdruk' is. Ook wisselen we praktische tips uit om door veranderingen in je leefstijl je 'voetafdruk' te verkleinen.



Weten is al iets, maar het doen, het veranderen van je leefstijl, dat lukt niet in een uurtje. We weten dat de *40-dagen-methode* een goede manier is om je leefpatronen te veranderen. Daarom staat deze bijeenkomst vlak vóór de Veertigdagen-tijd.

Ieder die belangstelling heeft kan deze middag 'aan het werk'.

INLEIDING: Hans Quaijtaal en Gerard Kok

DATUM: Woensdag 7 februari 2024

TIJD: 14.00 – 16.00 uur

PLAATS: Zaal Bazar 54 / Oude Pastorie, Rijksweg West 54, 6842 BE Elden/Arnhem

Hongerdoeken - Inleiding bij de MOV-tentoonstelling

Een hongerdoek, ook wel vastengordijn genoemd, is een doek die in de veertigdagentijd kan worden opgehangen boven het priesterkoor, opdat het altaar en de kruisbeeld aan het zicht van de gelovigen worden onttrokken.



De Missie-Ontwikkeling-Vrede-/ MOV-groep(en) van de parochie hebben in de loop der jaren vele hongerdoeken aangeschaft. De afbeeldingen daarvan werden gebruikt voor de Vastenacties. De Vastenactie ondersteunt mensen in de Derde Wereldlanden. Daardoor zijn de laatste jaren ook vaak kunstenaars uit die landen gevraagd om de doeken te ontwerpen.



De MOV-groep van de parochie wil dit jaar ook in de Lucaskerk een expositie houden van de hongerdoeken. Deze tentoonstelling zal meerdere zondagen te zien zijn.

Tijdens een presentatie na de zondagsviering en de koffie, zal gesproken worden over: de geschiedenis, het gebruik en de betekenis van 'de veertigdagendoek'. De aanwezigen krijgen de gelegenheid om te vertellen wat zij aan de getoonde hongerdoeken ervaren. Tenslotte is er de mogelijkheid om van enkele hongerdoeken de visie van de kunstenaar te belichten.

Inleiding: Gerard Kok
Datum: Zondag 18 februari
Tijd: Na de zondagsviering, 11.30-12.30 uur
Plaats: Lucaskerk

Het Paasfeest in zijn vele facetten

Pasen, middelpunt van ons christelijk geloven. We leven er-naar toe in de Veertigdagentijd.

De Goede Week is ons heilig; intensief concentreren we ons op de laatste levensdagen van Jezus van Nazareth.

Het Evangelie en de Psalmen begeleiden ons.

In drie bijeenkomsten komende de volgende thema's voorbij; het zijn levensthema's voor ons allemaal.

1. Geroepen worden om te leven.
2. Beproefd worden, lijden en sterven.
3. Hoe verder leven?



Inleider: Aloys Lurvink

Data: Dinsdagen 20 februari, 5 en 19 maart 2024

Tijd: 19.30-21.00 uur

Plaats: Zaal Bazar 54 / Oude Pastorie, Rijksweg West 54, 6842 BE Elden/Arnhem

“Vader Jacob, slaapt gij nog ...”

Over Genesis – Acht vrouwen rond vader Jacob



Het verhaal van Aartsvader Jacob lijkt een mannenverhaal. Het gaat over vaders, broers, een oom, twaalf zonen, een overste van de lijfwacht van farao, een onderkoning. Toch zien we daar tussendoor maar liefst acht vrouwen, zonder wie het verhaal niet verteld kan worden.

Het hele verhaal van Jacob beslaat zo'n 25 hoofdstukken in de bijbel: van Genesis 25, vers 19 tot Genesis 50 vers 15.

Tijdens zijn leven heeft Jacob op speciale manieren en verschillende tijden contact met zijn God.

Er is echter ook een heel lange periode dat hij “van-God-los” is. Zijn hotline met God is dan verbroken. Waarom? Toch wordt het contact weer hersteld. Hoe dan? Door wie?

Het blijkt een vrouw te zijn. We kennen allemaal wel de bekendste verhalen uit dit Bijbelgedeelte. In deze bijeenkomst bekijken we het verhaal in z'n geheel en komen er zo achter wie de sleutelrol in dit drama vervult.

Zo rond internationale Vrouwendag (8 maart) gaan we dieper in op deze vrouwen en de cruciale rol die ze spelen in het geheel, waardoor ze vader Jacob wakker houden.

PRESENTATIE: Jan Bakker

DATUM: Woensdag 6 maart 2024

TIJD: 19.30 – 21.30 uur

PLAATS: Zaal Bazar 54 / Oude Pastorie, Rijksweg West 54, 6842 BE Elden

De seizoentrek van vlinders

We verbazen ons over de spectaculaire ontdekkingen die sterrenkundigen doen in het heelal.

Ons ontzag voor zijn onmetelijkheid groeit met de dag.



De kosmos die alsmaar uitdijt, voedt onze verbeelding. Denkbeeldig reizen wij mee met astronauten die landen op de maan en op mars, met raketten die ongehoorde afstanden bereiken in de ruimte. Onze fascinatie voor de grootse sterrenhemel kent geen grenzen.

Naast die onvoorstelbare en voor de meeste mensen onbereikbare macrokosmos, bestaat er ook een microkosmos, een wereld waarin wij het leven delen met planten en dieren; boeiender, want voor ons toegankelijker dan die van het universum.

Wij willen liefhebbers van de natuur een inkijk geven in de verbazingwekkende wereld van de insecten en wel die van de dagvlinders in Europa. Zij zijn te vinden in alle hoeken en gaten van dit werelddeel, hoog in de bergen, in diepe dalen, op kalkgraslanden, in woestijnachtige gebieden, op drassige terreinen, in alle seizoenen, bij de meest uiteenlopende temperaturen. Er vliegen wel 400 soorten rond; ieder met zijn eigen leefgebied, gedragspatroon en kleurenpracht. Speciale aandacht schenken we deze keer aan het bijzondere fenomeen van de seizoentrek van enkele vlinders.

11

PRESENTATIE: Piet en Maria Buijs
DATUM: Woensdag 20 maart 2024
TIJD: 14.30-16.30 uur
PLAATS: Lucaskerk

Palmpasenstokken maken



De palmpaasstok bestaat uit twee stokken in de vorm van een kruis en wordt met Palmpasen gemaakt. Oorspronkelijk is dit een katholieke traditie; de palmpaasstok is vol met symbolen die te maken hebben met de Heilige Week. In onze tijd wordt de palmpaasstok ook in protestantse en evangelische kerken gebruikt.

In een gezellige bijeenkomst gaan we deze stokken maken. Met enkele volwassenen helpen we de kinderen. Iedereen is welkom.

Je kunt zelf de twee stokken meebrengen. De organisatie zorgt voor alle andere attributen, zoals de palmtak, het broodhaantje, de eitjes en andere versiering.

Met je eigen palmpaasstok mag je meelopen in de processie die de volgende dag – Palmpasen – in de Lukaskerk wordt gehouden.

BEGELEIDING: Maria Buijs en anderen

DATUM: Zaterdag 23 maart 2024

TIJD: 10.00-12.00 uur

PLAATS: Lukaskerk, Rijksweg West 52, 6842 BE Elden/Arnhem

Opschonen en ... een plastic monster maken



Op zaterdag 23 maart 2024 is de 22e editie van de Landelijke Opschoondag. We willen daarna op **zaterdag 6 april** het zwerfafval in de omgeving van de Lucaskerk opruimen; de tijd en de groep natuurliefhebbers bepaalt hoever we komen.

Jong en oud is welkom om mee te doen aan deze voorjaars-schoonmaak. Meedoen is eenvoudig en waardevol.

Kinderen en volwassenen gaan samen op pad om de natuur rondom de kerk schoon te maken. Daarna gaan we met het opgehaalde plastic een groot monster maken. Misschien siert

dat zondags de ingang van de kerk, zodat alle mensen weten dat er werk aan de winkel is (geweest).

Je kunt helpen door materialen beschikbaar te stellen, te helpen bij het inzamelen van het afval of te zorgen voor een gezellige verzamelplek en iets lekkers bij de koffie. In verband met de benodigde materialen (en het lekkers) of de manier waarop je wilt meewerken: graag minstens 14 dagen tevoren aanmelden bij: lucas.locatie@eusebiusparochie.nl.

ORGANISATIE: Maria Buijs en Jan Bakker

DATUM: Zaterdag 6 april 2024

TIJD: 14.00-17.00 uur

PLAATS: Lukaskerk, Rijksweg West 52, 6842 BE Elden/Arnhem

Op bezoek bij de burenen

De ontmoeting in het AZC Elderhoeve in 2023 was achteraf 'voor herhaling vatbaar', vond men. Daarom krijgen we opnieuw de uitnodiging om te gast te zijn op dit asielzoekerscentrum.

Vorig jaar ging een aantal mensen met aarzeling mee. Aarzeling over 'wat kun je zeggen, kan ik me verstaanbaar maken, ik weet zo weinig over asielzoekers'.

Die aarzeling blijkt onnodig. Een hartelijke ontvangst staat ons te wachten. Deskundige en vertrouwde begeleiding bij de dialoog, maakt van deze 'excursie' een mooi en verrijkend gebeuren. Meerdere bewoners van Elderhoeve bezoeken de Lucaskerk of zijn vrijwilliger bij Bazar54 in onze oude pastorie. Het zijn onze burenen.

We wandelen in een kwartiertje van de Lucaskerk naar AZC Elderhoeve, Elderhofseweg 51 in Elden. Zij die moeilijk kunnen wandelen, zijn direct welkom in het AZC vanaf 10.15 uur.

Je bent welkom om bij de burenen op bezoek te gaan. In verband met de voorbereiding is aanmelden hier zeker van belang.

ORGANISATIE: Jan en Marja Bakker
DATUM: Zaterdag 25 mei 2024
TIJD: 10.00-12.00 uur
VERTREK: 10.00 uur vanaf de Lucaskerk

Je eigen afscheidsviering samenstellen



Wil je de manier waarop men afscheid van je neemt, helemaal aan je nabestaanden overlaten? Dan zijn deze bijeenkomsten niet voor je bedoeld. Dan vertrouw je erop dat de uitvaartbegeleider de nabestaanden goed zal begeleiden. Maar ...

Wil je bij je afscheidsviering ook zelf iets laten klinken van je geloof, je kijk op het leven en de dood? Wil je nog iets van jouw levenskracht doorgeven op dat belangrijke moment? In teksten, symbolen of muziek ... dan is het goed om op tijd aandacht te besteden aan je

eigen ideeën rond je afscheidsviering.

We hebben een methode ontwikkeld waardoor ieder in drie bijeenkomsten persoonlijk een schets van de eigen afscheidsviering kan ontwerpen.

Tijdens de bijeenkomsten komen de belangrijke vragen aan bod, er is materiaal – gedichten en andere (Bijbel)teksten – , we beluisteren muziek, belichten mogelijke rituelen.

Graag minstens 14 dagen tevoren aanmelden bij: lucas.locatie@eusebiusparochie.nl.

BEGELEIDING: Gerard Kok en Piet Buijs
DATUM: Dinsdagen 9 en 23 april en 7 mei 2024
TIJD: 14.30-16.30 uur
PLAATS: Lucaskerk – aan de koffietafel

Wandeltocht op Hemelvaart



Geen dauwtrappen, maar wel genieten van de natuur of ook: *goed kijken hoe het ermee is.*

Gewoon vanuit het kerkplein de natuur in, in Elden en omgeving. We slaan samen wat bijzondere weggetjes in en laten de natuur op ons inwerken.

Ons motto is 'stilstaan bij de natuur', ook bij onze eigen natuur als groeiend en gelovig mens. Wat raakt ieder van ons speciaal? Stilte en samenspraak wisselen elkaar af.

De wandelroute zal ongeveer vijf kilometer zijn.

Het is geen prestatietocht, eerder een geniet- en meditatietocht.

We starten met een paar 'opwarm oefeningen' in de pastorietuin.

Onderweg hebben we een lunchpauze en gebruiken we samen wat we hebben meegebracht.

Bij regenachtig weer passen we de werkvormen aan en benutten we de natuur rondom de kerk.

De activiteit is geschikt voor mensen met rollator of rolstoel.

Ieder is welkom; nodig een bekende uit.

Bij meer dan tien personen splitsen we in twee groepen.

Aanmelden kan tot 1 mei.

Begeleider: Marja Hoogwegt, wandelcoach en IVN-lid. Informatie:06-42278888.

Datum: Donderdag 9 mei 2024

Plaats/tijd: Vertrek (11.15u.) en aankomst (14.00u.) bij de Lucaskerk

Op zoek naar kleine kriebelbeestjes



Insecten ... van die kleine kriebelbeestjes die ook kunnen steken ... niks voor mij.

Toch zijn er erg mooie, interessante en leuke insecten, zoals vlinders en lieveheersbeestjes, of wantsen en bijen.

We gaan samen zoveel mogelijk insecten zoeken rond de kerk. We gaan ze vangen of fotograferen en samen zoeken we uit wat het is. Er zijn er vast bij die je nog nooit gezien hebt. Ik breng netjes mee, potjes om ze in te bewaren en boeken, zodat we weten wat we gezien hebben. Natuurlijk laten we ze weer los.



Tijdens de speurtocht drinken we wat en eten wat lekkers. En als we er niet uitkomen, zetten we de foto op waarneming.nl. Daar weten ze het vast wel. Geef je wel op, want als het pijpenstelen regent, verstoppert de insecten zich en kunnen we een nieuw afspraak maken.



Graag tevoren aanmelden bij het secretariaat: lucas.locatie@eusebiusparochie.nl.

BEGELEIDING: Maria Buijs

DATUM: Zaterdag 18 mei 2024

TIJD: 14.00-16.30 uur

PLAATS: Secretariaat Lucaslocatie 54, Rijksweg West 52, 6842 BE Elden

SPE SALVI – over de christelijke HOOP

Pauselijke encyclieken worden altijd aangeduid met de twee beginwoorden ervan. Zo ook bij de 2^e encycliek van paus Benedictus XVI. Deze begint met de woorden van Paulus aan de Romeinen: *Spe salvi facti sumus: Door de hoop zijn wij gered.*



Het is geen eenvoudige encycliek; paus Benedictus XVI was als kardinaal Ratzinger een van de grote theologen tijdens Vaticanum II. De Volkskrant noemde hem 'de doctrinaire scherpstlijper van het Vaticaan'. De eerste encycliek die hij als paus schreef, handelde over *de liefde*.

In zijn 2^e encycliek die over de christelijke hoop gaat, komt zijn grote belesenheid naar voren. Hij citeert talrijke theologen en filosofen uit de voorbije eeuwen, maar hij wijst ook naar hedendaagse gelovigen die getuigden van de hoop die hen tot christelijke daden aanzette.

18

De encycliek is moeilijk om in je eentje door te komen, maar met elkaar kunnen we de gedachten die in *Spe salvi* zijn neergelegd, vruchtbaar maken voor ons persoonlijk leven. Deze encycliek is onze aandacht zeker waard.

Inleider: Piet Buijs
Datum: Dinsdag 28 mei 2024
Tijd: 19.30 – 21.00 uur
Plaats: Lucaskerk

Groene Kerk zijn: wat hoort daar bij, voor jou?



Inspiratiewandeling.

Groene Kerk zijn we samen, maar wat betekent dat, in en buiten het kerkgebouw? Niks moet, maar wat vind jij fijn aan de natuur, en wat doe je terug? wat vind jij lastig aan de natuur, en wat doe je daarmee?

Park Immerloo is een gevarieerde omgeving, met veel open en besloten groen, veel bomen en ook wat struinplekken die goed begaanbaar zijn. Ideaal om na een basiswandeling van een kwartier, met stilte en openmaken van de zintuigen, te luisteren naar een mooie tekst.

Daarna wandelen we in duo's om gedachten uit te wisselen over het thema, met behulp van een vrij in te vullen kaartje met vier 'hoeken'.

We verzamelen daarna in het park materiaal wat bij de inhoud van onze kaartjes past. Daarvan vormen we een schilderij in een groot Venster met uitzicht op de toekomst (Land Art).

Praktisch: neem een zeiltje of handdoek mee, voor aanvulling op de aanwezige zitplaatsen.

We zorgen tevoren voor een toilet in de buurt, en er is warme koffie onderweg, ander drinken zelf meenemen alsjeblieft.

Begeleiding: Marja Hoogwegt, wandelcoach en IVN-lid.

informatie: 06-42278888.

Datum/Tijd: Zaterdag 1 juni 2024, 10.00 – 12.00 uur

Plaats: Park Immerloo, verzamelen op parkeerplaats AH Groningensingel.

OVERZICHT CULTURELE en CATECHETISCHE ACTIVITEITEN VOORJAAR 2024

als geheugensteuntje

Data voor- jaar 2024	Excursie / Gesprek / Inleiding / Workshop / Wandeling / Actie !	Plaats en tijd	Ik heb me aangemeld
9 januari	Excursie naar <i>Fashion for God</i> in MCC	Museum Utrecht, 10.00-17.00	
14 januari	Gastvrije kerk – themagesprek na zondagsviering	Lucaskerk, 11.30-12.30	
23 januari	Laudate Deum – update van encycliek Laudato Si'	Zaal Bazar54, 19.30-21.00	
1 februari	Ouderen in Gesprek (vier bijeenkomsten)	Inloophuis Malb. 10.30-12.00	
7 februari	Je ecologische voetafdruk	Lucaskerk, 14.00-16.00	
18 februari	Presentatie over Hongerdoeken (bij tentoonstelling)	Lucaskerk, 11.30-12.30	
20 februari	Het Paasfeest in zijn vele facetten (drie bijeenkomsten)	Zaal Bazar54, 19.30-21.00	
6 maart	"Vader Jacob slaapt gij nog" – vrouwen rond vader Jacob	Zaal Bazar54, 19.30-21.30	
20 maart	De seizoentrek van vlinders	Lucaskerk, 14.30-16.30	
23 maart	Palmpaasstukken maken	Lucaskerk, 10.00-12.00	
6 april	Opschonen en ... plastic monster maken	Lucaskerk, 10.00-12.00	
9 april	Je eigen afscheidsviering (drie bijeenkomsten)	Lucaskerk, 14.30-16.30	
14 april	Gastvrije kerk – themagesprek na zondagsviering	Lucaskerk, 11.30-12.30	
9 mei	Wandelen op Hemelvaart	Lucaskerk, 11.15-14.00	
18 mei	Op zoek naar kriebelbeestjes	Secretariaat LI, 14.00-16.30	
25 mei	Op bezoek bij de burens (AZC Elderhoeve)	Vertrek bij Lucaskerk: 10.00	
28 mei	Spe Salvi – over de Christelijke hoop	Lucaskerk, 19.30-21.00	
1 juni	Wandeling: Groene-kerk zijn; wat hoort daar bij?	Park Immerloo, 10.00-12.00	
14 juli	Gastvrije kerk – themagesprek na zondagsviering	Lucaskerk, 11.30-12.30	