

Vooraankondiging **Tentoonstelling Hongerdoeken**

De adventstijd en Kerstmis zijn inmiddels achter de rug. Als parochiële MOV-groep zijn we bezig met de voorbereidingen op de vastentijd en Pasen.

Met de Vastenactie maken we al jaren gebruik van zogeheten hongerdoeken. In de loop van de tijd hebben we een hele collectie opgebouwd, en wel van 27 stuks, in verschillende uitvoeringen en maten. Sommigen hongerdoeken hebben we wel in viervoud en van andere slechts één kleine uitvoering.

Dit jaar is er van ons uit niet de vraag om een nieuw hongerdoek te kopen, maar wel hebben wij het verzoek om te kijken naar de mogelijkheid om binnen de parochie tijdens de vastentijd een tentoonstelling te houden.

Iedere locatie kan een eigen voorkeur uitspreken voor een aantal specifieke hongerdoeken. Bijvoorbeeld vanwege afbeeldingen die in de eigen locatie goede herinneren oproepen vanwege eigen acties.



Lucaskerk

In de Lucaskerk zal de tentoonstelling direct na de kersttijd beginnen. Dit in samenwerking met de werkgroep die daar altijd tentoonstellingen houdt. Met die ervaring kan de MOV-groep in elke locatie helpen om de hongerdoeken op te hangen en tentoonstelling te maken.

In de vastentijd probeert de Lucaskerk om buiten de liturgische diensten de kerk een paar maal open te stellen, zodat anderen de tentoonstelling ook kunnen bekijken.

Daarnaast zijn we bezig met een lezing over de hongerdoeken. Deze zou op meerdere locaties gegeven kunnen worden.