

Carnavalsviering in de Koepelkerk

Door: Ine van Burgsteden

Zaterdag 10 februari jl., om 10.11 uur verzamelden leden van de On-Ganse, jong en oud, zich voor de Carnavalsviering in de Koepelkerk. Samen stilstaan vóór het feest tijdens de Grote Dagen is een mooie traditie die past bij het katholieke feest van carnaval.

Lief zijn voor elkaar vormde de rode draad van de liturgie, met een lezing uit 1 Korintiërs 13, passend bij alle andere voordrachten. Prins Frank II wist de kerkgangers te ontroeren met zijn bijdrage, waarbij hij verder keek dan alleen Ernem. Ook de overwegingen van het gevolg van de Prins over de betekenis van carnaval, opgeluisterd met muziek en zang, raakte het hart. Het uitspreken van intenties en de tijd en ruimte voor de lichtrite, waarbij zij die ons ontvallen zijn en geen carnaval meer met ons vieren, worden herdacht, werden gewaardeerd. De Carnavalsviering is een passende start om in bezinning, langzaam de Grote Dagen in te glijden. Wij zijn bijzonder blij dat pastoraal werker Anita Coenraads, inmiddels een vertrouwd gezicht voor ons, ons bijstond met het in religieuze banen leiden van de viering.



Namens de organisatie, Eusebiusparochie en in het bijzonder Anita, zeer veel dank voor de fijne samenwerking en prachtige begeleiding van de Carnavalsviering van de On-Ganse.

Ingrid van Brakenhoff, Michel Bruisten, Thea ten Velden, Ine van Burgsteden

Zie een fotoverslag op:

<https://onganse.nl/media/fotos/seizoen-2023-2024/kerkdienst-2024>

Historie van het carnavalsfeest

Het carnavalsfeest wordt al jaren door de Katholieke kerk gevierd voordat de vastenperiode begint. Een paar dagen gek doen om daarna weer serieus te zijn. Drie dagen lang zijn met Carnalval de rollen even omgedraaid. Iedereen mag iemand anders zijn. Carnaval is het feest van de relativering, spot en zelfspot. Alle rangen en standen vallen even weg of zijn omgedraaid. Een arbeider is Prins met de scepter van de stad in handen. Het is een feest van contrasten: Mooie mensen kleeden zich lelijk, burgers kleeden zich als boeren. Afkomst doet er niet meer toe. Zo was het vroeger en zo is het nu nog steeds.

De lezing was uit 1 Korintiërs 13. Een heel hoofdstuk over dé Liefde dat leest als een gedicht.

Zonder liefde is alles zinloos

Als je geen liefde hebt voor anderen, zijn je woorden zinloos. Zelfs al laat de heilige Geest je alle talen van de wereld spreken, en ook nog de taal van de engelen. Als je geen liefde hebt voor anderen, betekenen ze niets. Zelfs al laat God je zijn boodschap bekendmaken en krijg je van Hem al zijn geheime kennis.



En zelfs al heb je zo'n groot geloof dat je bergen kunt verplaatsen. Als je geen liefde hebt voor anderen, dan is alles wat je doet, zinloos. Zelfs al verkoop je je bezit, en geef je het geld aan de armen. Zelfs al sterf je in het vuur, omdat je je leven geeft voor de goede zaak.

Wat is liefde?

Liefde is: geduldig en vriendelijk zijn. Liefde is: niet jaloers zijn, niet vertellen hoe goed je bent, jezelf niet belangrijker vinden dan een ander. Liefde is: een ander niet beledigen, niet alleen aan jezelf denken, geen ruzie maken en geen wraak willen nemen. Liefde is: blij worden van het goede, en een hekel hebben aan het kwaad.

Door de liefde verdraag je alles wat er met je gebeurt. Door de liefde blijf je geloven en vertrouwen. Door de liefde blijf je altijd volhouden.

De liefde zal nooit verdwijnen

De liefde zal nooit verdwijnen. Ooit zal er niet meer gesproken worden in vreemde klanken. Ooit zal er geen geheime kennis meer zijn. Ooit zullen mensen geen boodschap van God meer vertellen. Maar de liefde zal nooit verdwijnen. Alles wat onvolmaakt is, zal verdwijnen als Gods nieuwe wereld komt. Dat geldt voor al onze kennis, en voor iedere boodschap die we vertellen. Het is als met een kind dat volwassen wordt. Een kind praat en denkt nog als een kind. Maar als het volwassen geworden is, zijn al die kinderlijke dingen verdwenen. Net zo zal straks alles wat onvolmaakt is, verdwenen zijn. Maar de liefde zal nooit verdwijnen.

Het allerbelangrijkste is de liefde.

Nu zien we God nog niet. We merken wel dat Hij er is, maar we zien Hem niet. Maar straks, in de nieuwe wereld, zullen we God zien met onze eigen ogen. Nu weten we nog lang niet alles over God. Maar dan zullen we Hem echt kennen, zoals Hij ons nu al kent. Dit is dus waar het om gaat: geloof, vertrouwen en liefde. Dat moet steeds het belangrijkste in ons leven zijn. Maar het allerbelangrijkste is de liefde.

Bijbel in Gewone Taal (BGT)