

Redactioneel

Er is zoveel onrust in de wereld. De oorlog in Oekraïne, Gaza vernietigd, onzekerheid over reacties van Iran, conflicten in Afrika, overstromingen rond de Oeral. En wanneer en welke regering krijgen wij? Bovendien gaat het nog steeds niet goed met ons klimaat. Soms zeggen foto's meer dan woorden.

Zoals te zien op de onderstaande foto; een eenzame man loopt door een woestijn? Nee, hij loopt over de bedding van een uitgedroogde rivier. Overstromingen aan de ene kant, droogte aan de andere zijde van de aarde. Toch mogen we de moed niet laten zakken. Wij hebben de opdracht ons in te zetten, te werken aan een goed milieu, met elkaar om te gaan met zorg en liefde. Dat is ook wat onze paus ons voorhoudt, maar makkelijk is het niet. Sommigen onder ons zijn te oud of te kwetsbaar, dan is een vriendelijke glimlach genoeg. Maar de meesten onder ons kunnen ondanks alles meewerken om de aarde en de menselijke verhoudingen te versterken, zoals Jezus ze bedoeld heeft. Ieder op zijn eigen manier. En mochten we moedeloos worden, dan kan gebed ons vast helpen.

Maria Buijs



Foto Lalo de Almeida

KinderWoordDienst

21 april leren we dat Jezus een goede herder is. Maar wat is een goede herder eigenlijk?

28 april

Jezus zegt: Ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken. Wat bedoelt Hij daarmee, en de druiven dan?



Blinkend koper

Is het u ook opgevallen met Pasen? Het blinkende koper in de kerk? De koster Bert en Maria zijn aan de slag geweest om al het koper een flinke poetsbeurt te geven: de kandelaars, het grote kruis en het tabernakel. Christien, Sonja en Hans hebben afgelopen maandag ook nog de zes kandelaars ge-poetst, die gebruikt worden bij uitvaartdiensten.



Nu is onze kerk weer schitterend mooi, vooral als de zon erop schijnt. Hartelijk dank, vrijwilligers!

Jongeren op bezoek

Afgelopen week hebben jongeren van het ISK een bezoek gebracht aan onze kerk. ISK staat voor Internationale Schakelklas. Jongeren die nieuw zijn in Nederland leren daar de Nederlandse taal en krijgen ook andere vakken, om thuis te raken in de Nederlandse samenleving. Het was erg leuk om de jongeren te vertellen over onze kerk en over ons geloof. Eén bezoek viel precies in de Goede Week en het tweede bezoek een week later, toen de kerk vol stond met prachtige bloemen van de Paasviering. Dat vonden de jongeren heel mooi.



We waren als gastheer/vrouw best wel een beetje trots op onze mooie kerk! De docenten waren erg positief en hebben gevraagd om eind april nog een keer te mogen komen met enkele groepen, in het kader van de themawEEK 'omgaan met verschillen'. Van harte welkom natuurlijk.

Kevelaer

Op **15 juni** is de bedevaart naar Kevelaer. Er wordt om 08.00 u gestart vanuit Elden. In verband met het aantal plaatsen in de bus moet u zich vóór 29 mei opgeven voor deelname. Dat kan op de lijst achter in de kerk of bij Antoon Rutenfrans tel. 026-3817000.

Open kerk

Als geloofsgemeenschap hebben wij ervoor gekozen om een meer GASTVRIJE KERK te worden. Daarom is de Lucaskerk de komende maanden **elke woensdagochten** van 10.00 – 12.00 uur geopend. Iedereen is van harte welkom om binnen te lopen voor een kopje koffie of thee, een gesprekje, de kerk te bekijken of zomaar even stil te zijn voor gebed.

De Mariakapel naast de kerk is dagelijks geopend van 9 – 17 uur voor stil gebed of om een kaarsje aan te steken.

Tentoonstelling

Met ingang van 1 mei komt er in de tentoonstellingshoek een nieuwe tentoonstelling over **Elden in de oorlog**. De Historische Kring Elden zal voor een groot deel deze tentoonstelling inrichten. Hebt u informatie of artikelen over de oorlog, die nog niet gedeeld zijn, dan zijn ze welkom in de tentoonstelling en/of bij de Historische Kring Elden.



De gebombardeerde oude Lucaskerk

Vrijwilligers gezocht

De locatieraad wil graag de traditie vanuit de Emmauskapel voortzetten om met de feestdagen de 80-jarigen en de vrijwilligers een feestgroet te sturen. Wie wil hieraan meedoen? Vele handen maken licht werk! Laat het ons weten via telefoon of mail, of kom op maandag of vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur eens langs op het secretariaat van de Lucaskerk.

CuCaprogramma



De komende maand zijn er weer diverse activiteiten gepland in het CuCa-programma. Noteer ze alvast in de agenda!

Donderdag 9 mei:

Wandeloctocht op Hemelvaart.

Zaterdag 18 mei:

Op zoek naar kriebelbeestjes, insecten zoeken.

Zaterdag 25 mei:

Op bezoek bij de burens – AZC Elden.

Zondag 26 mei:

Brunch in de kerk na de viering en de koffie.

Inloophuis Malburgen



Sinds enkele maanden heeft het Inloophuis Malburgen een wandkast. Gert-Jan Noij heeft hem gemaakt van het altaar-meubel van de Emmauskapel. Het is een prachtige kast geworden, waar inmiddels van alles in staat, zoals boeken en spelletjes. De godslamp van de Emmauskapel is ook bewaard gebleven en heeft een mooi plekje op de kast gekregen.



Uit de Wereld

Zonder rechtvaardigheid is er geen vrede.
Het woord van Paus Franciscus, uitgesproken tijdens de audiëntie van 3 april, Katholiek Nieuwsblad

Van het tabernakel heeft Gert-Jan een bloementafeltje gemaakt voor de zithoek. En van de beide hoge tafels uit de Emmauskapel zijn de poten ingekort. Zij dienen nu als salontafel en bijzettafel.



Zo zijn er gelukkig nog veel elementen in het Inloophuis Malburgen, die ons herinneren aan de Emmauskapel. Kom gerust eens een kijkje nemen tijdens de inloop: elke woensdag- en vrijdagochtend van 10 – 12 uur. Het is altijd heel gezellig en u bent van harte welkom!

Redactie

M. Buijs ☎ 06.51902952
J. 't Hoen ☎ 06.23655804

Kopij welkom via:

redactie.anz@eusebius.parochie.nl

of

via het secretariaat:

☎ **026.2134674**

Open op maan- en vrijdag

van 09.00-12.00 uur.

Ook voor koffie!