

### Redactioneel

Januari 2025: een nieuw jaar ligt voor ons. Wat gaat het ons brengen?

50 jaar geleden deed ik eind-examen. Er circuleerden berichten onder ons scholieren dat in 1975 het einde van de wereld zou komen. Voor de zekerheid ben ik toch maar hard gaan leren; de meesten van mijn klasgenoten overigens ook. Nu zijn we 50 jaar verder en de wereld staat er allerm minst goed voor. Oorlog in Oekraïne, conflicten in het Midden-Oosten, droogte en overstromingen door klimaatverandering. Het is een grijze mist die over de toekomst hangt. Wat doet het met ons en met onze jongeren? Paus Franciscus heeft 2025 uitgeroepen tot Jubeljaar. Dat vond ik in eerste instantie wel bevreedend. Vooral toen ik hoorde dat je naar Rome kunt gaan om een 'volle' aflaat te verkrijgen: vergeving van alle zonden en zo gemakkelijker in de hemel komen. Toch zit er een diepe wijsheid in verscholen. Conflicten, oorlogen, klimaatverandering: zij zijn het gevolg van opeenstapeling van zonden, onrecht en geweld.

We kunnen dit doorbreken: als we ons eigen aandeel hierin onder ogen durven zien. Pas dan ontstaat er ruimte om opnieuw te beginnen, op weg te gaan, pelgrims van hoop te worden.

*Jeannette 't Hoën*



### In gesprek met...

#### Ellie Smeekens

Onze pastor Ellie Smeekens gaat afscheid nemen van het werken in onze parochie. Vele jaren heeft zij gewerkt op het snijvlak van kerk en samenleving, waarvoor wij haar heel dankbaar zijn. Naast de 20 uren werken in de gevangenis, werkte zij nu nog 12 uur voor onze parochie. Dat dit aantal uren niet genoeg meer was om veel in het buurtpastoraat te kunnen doen, spreekt voor zich. Genoeg vragen dus voor een gesprek bij haar afscheid! "Soms voelde ik mij wel een vliegende keep", zegt Ellie. "Gelukkig zijn de inloophuizen in een stichting samen gebracht en hebben beide inloophuizen een coördinator. Dat gaf, in ieder geval in Sint Marten en Klarendal, weer meer ruimte voor het buurtpastoraat."



Ik werk nog steeds met veel plezier. En nu ik afscheid neem, krijg ik ook veel terug." In al die jaren heeft Ellie met veel mensen een vertrouwensband opgebouwd, dat hielp enorm in haar werken: "in het langdurig met mensen optrekken mocht ik steeds meer horen van hun verhalen en vragen, en delen in hun vreugde en verdriet." Samen met Piet Buijs ging Ellie 1x per jaar naar

het klooster van de Zusters in Oosterbeek met een aantal mensen uit de wijk. Vaak niet kerkelijke, maar wel zoekende mensen. "Vooral de momenten van stilte daar, de interesse in het leven van de zusters...het bracht mensen even op adem. En dan kwamen ook de verhalen naar boven en het zorgde voor verbinding tussen mensen onderling."

Haar inspiratie kwam ook hier vandaan. Er echt even te kunnen zijn voor mensen: "in toenemende mate ben ik geraakt door de zware lasten en de pijn die mensen soms met zich meedragen".

Ellie hoopt van harte dat de kerk zich niet naar binnen keert, maar dat wij met elkaar onze ogen en oren open houden: "zingeving ligt op straat. Geloof wordt relevant als het verbonden wordt met de verhalen, vragen, vreugde en het verdriet dat mensen met zich meedragen."

*Birgit Schiebergen*

### Afscheid Ellie en nieuwjaarsreceptie

Op zondag 5 januari nemen we in een gebedsviering afscheid van Ellie Smeekens als buurt-pastor. Na afloop is er een gezellig samenzijn om haar persoonlijk te bedanken. Wilt u haar iets geven? Dan zou Ellie een gift voor de inloophuizen zeer op prijs stellen. U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL82 TRIO 0379 720 000 tnv Stichting Inloophuizen Arnhem o.v.v. afscheid Ellie.

Vanaf 13.00 uur begint in de Lucaskerk de nieuwjaarsreceptie voor de gehele parochie, die duurt tot 15.00 uur. U bent van harte welkom!

## Vieringen met kerst

Het waren weer mooie kerstvieringen in de Lucaskerk. Te beginnen om 16 uur met een viering voor de allerkleinsten, dit jaar drukker dan vorig jaar.



Ook de andere kerstvieringen waren goed bezocht. De kerk was weer prachtig versierd in deze kerstperiode. Bedankt bloemengroep!



## Kinderwoorddienst

### 5 januari, Driekoningen.

Een ster wees de driekoningen de weg, wie wijst ons de weg? Vandaag is ook het afscheid van Ellie Smeekens. Zij heeft ons lang de weg gewezen.



**12 januari, de doop van de Heer.** Wij zijn ook gedoopt. Wat betekent dat eigenlijk?

## Tentoonstelling

Als de kerststal is afgebroken komt er in de kerk ruimte voor een nieuwe tentoonstelling. Deze keer is het thema de Bijbel. Hebt u een bijbel die voor u een speciale betekenis heeft? We zijn benieuwd naar uw verhaal!

U kunt uw bijbel (met uw verhaal) inleveren bij het secretariaat van de Lucaskerk tijdens de openingstijden of voor of na de zondagse viering. We hopen dat weer veel mensen meedoen!



*Tentoonstellingsgroep*

## Ontmoeting aan de markt

De woensdagse koffiemorgen 'Ontmoeting aan de markt', voor velen beter bekend als 'Kraam aan de markt', stopt helaas per 1 januari 2025. Ruim 25 jaar geleden hebben Cees Bouma vanuit de Salvatorkerk en Ellie Smeekens vanuit de Emmauskapel deze ontmoetingsmogelijkheid opgezet samen met vrijwilligers.

Met een kraam waren we aanwezig voor bezoekers van de weekmarkt, die langs kwamen voor een kop koffie/thee en een gesprek. Maar de markt veranderde en onze kraam werd minder zichtbaar voor bezoekers. De laatste periode zaten we binnen in de jeugdzal van de Salvatorkerk, omdat het voor de medewerkers te zwaar werd alles buiten klaar te zetten. Het aantal medewerkers liep terug en ook het aantal bezoekers. Daarom hebben we met pijn in ons hart besloten te gaan stoppen.

Gelukkig blijven er in de wijk Malburgen nog volop mogelijkheden voor ontmoeting:

- Inloophuis Malburgen (hoek Malburgstate) op woensdag en vrijdag van 10.30 tot 12.00 uur;

- Kruiskerk, Lisdoddelaan (ingang via Middelgraafpad) op woensdag en zaterdag van 11.00 tot 13.00 uur;

- Salvatorkerk, Salvatorplein op dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur.

We wensen een ieder die jarenlang trouw de 'Kraam aan de



## Uit de Wereld

Deze Kerstmis, het begin van het jubeljaar, nodig ik iedere mens, ieder volk en iedere natie uit om de moed te hebben om pelgrims van hoop te worden, de wapens tot zwijgen te brengen en verdeeldheid te overwinnen. *Paus Franciscus in zijn Kersttoespraak 2024*

markt' heeft bezocht toe dat we elkaar blijven ontmoeten op de verschillende ontmoetingsplekken in de wijk.

*Vrijwilligersgroep*

*Ontmoeting aan de markt*

## Cucaprogramma

In het nieuwe jaar zijn er weer allerlei interessante activiteiten gepland, te beginnen in januari.

**Geloofsgesprek** met als thema VERWACHTINGEN. Op zondag 12 januari van 10.45 tot 12.00 uur in de Lucaskerk.

**Noach, een verhaal voor deze tijd.** Drie bijeenkomsten op woensdag 29 januari, 12 en 19 februari van 14.00 tot 16.00 uur in het Inloophuis Malburgen, Gangulphusplein 5.

U kunt zich opgeven bij het secretariaat tijdens de openingstijden, of bij Bert Oostveen, tel. 06-42657964.

### Redactie

M. Buijs ☎ 06.51902952  
J. 't Hoen ☎ 06.23655804

### Kopij welkom via:

[redactie.anz@eusebius.parochie.nl](mailto:redactie.anz@eusebius.parochie.nl)

of via het secretariaat:

☎ **026.2134674**

Open op maan- en vrijdag  
van 09.00-12.00 uur.

Ook voor koffie!