

Beste medeparochianen,

In deze 12 e nieuwjaartoespraak wil ik aandacht besteden aan de ontwikkelingen in Rome en een terugblik op de situatie in onze eigen regionale Emmaüskerk.

**1.** Op 26 oktober jl. werd in Rome de bisschoppensynode over kerkvernieuwing, afgesloten met een slotdocument. De 356 deelnemers aan deze synode spraken zich uit voor meer inspraak en verantwoordelijkheid voor gewone gelovigen bij besluitvorming binnen parochies en bisdommen. Priesters en bisschoppen moeten verantwoording gaan afleggen aan hun gemeenschap. Daarnaast ook een uitspraak voor versterking van de positie van vrouwen in de kerk. Commissies gaan nu deze besluiten verder uitwerken en komen in juni a.s. met een rapportage. Toch even terug in de tijd.

1. Het synodale of vernieuwingsproces is door paus Franciscus in 2021 in gang is gezet met een raadpleging onder alle katholieken in de wereld.
2. Centrale vraag van de paus was toen “Wat voor kerk willen jullie?” Uit alle delen van de wereld kwamen antwoorden en suggesties. Wij als locatie hebben op 10 maart samen met de locatie Martinuskerk op 17 maart, aanbevelingen gedaan voor de besprekingen in de bisschoppensynode van oktober jl.
3. Welke aanbevelingen zijn toen door ons gedaan?
  - a. Blijven streven naar een verwelkomende open missionaire kerk.
  - b. Minder strenge regels van bovenaf en regels die meer passen bij de hedendaagse samenleving.
  - c. Laat priesters meer aandacht schenken aan de relatie Christelijk geloof en (hedendaagse) samenleving en breng dit ook in bij de priesteropleidingen.

Als wij kijken naar de uitkomsten van de afgelopen synode dan is inderdaad tot vernieuwing besloten ten gunste van inspraak en verantwoordelijkheid voor gewone gelovigen en ten gunste van vrouwen. Een hoopvol begin met kerkelijke vernieuwing. Daarin past onzerzijds ook de verdere groei van onze locatie naar een missionaire parochie. Wat dat is en waar moet je dan aan denken. Vragen hierover komen op zondagmiddag 23 februari a.s. aan de orde in deze kerk. U bent allen daarvoor uitgenodigd.

## **2. Hoe kijken wij terug op de situatie in het afgelopen jaar in onze locatie?**

1 Ik heb wederom mogen ervaren dat wij samen met elkaar en dankzij elkaar een gemeenschap vormen waaraan de leden naar vermogen willen bijdragen. Ik denk hierbij aan:

- a. Het organiseren en houden van de rommelmarkt. Opbrengst ruim € 5.000, - .

- b. Het feestelijk afscheid van pastor Anita Coenraads op 27 oktober. Anita was u allen daar zeer dankbaar voor en heeft ons een vlag geschonken.
  - c. Op 10 maart actief meegedaan met opstellen van aanbevelingen voor het synodale proces.
- 2 Nieuw was de start met koffieochtenden op de tweede woensdag in de maand. De deelname is groeiende en het voorziet in een behoefte.
  - 3 Bezoekers van vieringen voelen zich welkom, en er kwamen meer bezoekers uit Doesburg. Hen zie ik nu als deelgenoten van onze gemeenschap.
  - 4 Parochianen uiten hun waardering over het gebruik van het beeldscherm. Zij kunnen met deze ondersteuning de vieringen beter volgen. Vandaag in het bijzonder bij de overweging.
  - 5 Wij mogen best trots zijn op het bestaan van twee zangkoren in onze kerk en op de vele vrijwilligers die actief bijdragen aan onze geloofsgemeenschap.

Ondanks de zorgen die er soms zijn ben ik van mening dat wij vertrouwen mogen houden in onze toekomst. Daarbij denkende aan de synodale aandacht voor gewone gelovigen maar ook het bestaan van gemeenschapszin in onze locatie.

De zorg over het aantal pastorale beroepskrachten in onze parochie is actueler geworden met het vertrek uit vaste dienst van drie leden uit het pastoraal team. Ronald Heinen, Anita Coenraads en nu ook pastor Elly Smeekens. Pastoor Tuan blijft formeel over met gelukkig wel met ondersteuning van emeriti. Wij als locatie zijn betrokken bij het zoeken naar voorgangers voor onze vieringen. Naast Irene Dingemans en Bart Dirkse van de Heuvel die al vele jaren vieringen verzorgen hebben wij ook Frans Koevoets hiertoe bereid gevonden en verder is er contact met iemand die bereid is incidenteel voor te gaan.

Beste mensen, ik kom tot een afronding. Vanaf oktober 2013 mocht ik voorzitter zijn van uw Locatieraad. Met hen heb ik met veel plezier en in een goede onderlinge relatie vele jaren mogen samenwerken. Ik ben hen daarvoor dankbaar en u allen die ons en mij daarbij hebben gesteund. Het is voor mij nu tijd om een stapje terug te zetten, niet meer voorzitter maar nu als lid van de Locatieraad. Ik ben verheugd dat Ger van der Lubbe bereid is het voorzitterschap over te nemen.

Voor dat ik overga tot de overdracht wens ik u allen alle goeds toe en een zalig nieuwjaar. Dank voor uw aandacht.