

Redactioneel

Deze dagen herdenken we dat drie jaar geleden Rusland het land Oekraïne binnenviel en een oorlog begon. We kunnen ons nauwelijks voorstellen hoe het is als je stad kapot geschoten is, om te vechten aan het front, kameraden te zien sterven, je huis te moeten verlaten en afhankelijk te zijn van hulp van anderen. Onze Paus, die ernstig ziek is, zond vanuit het ziekenhuis afgelopen zondag een boodschap uit. Hij noemde het pijnlijk en schaamtevol voor heel de mensheid, dat deze oorlog nu al drie jaar voortduurt. Hij verklaarde zich solidair met het lijdende Oekraïense volk en met alle slachtoffers van gewapende conflicten. Ondanks zijn zwakke gezondheid blijft Paus Franciscus krachtige boodschappen uitzenden, waarin hij zich duidelijk uitspreekt over situaties waarbij mensen en natuur geweld wordt aangedaan. Soms zijn het ongemakkelijke boodschappen, want zijn uitspraken stellen ook onze manier van leven ter discussie.

Volgende week begint de Veertigdagentijd. Een periode van inkeer en stilte, waarin we ons voorbereiden op het Paasfeest. En waarin we kunnen ontdekken hoe de boodschap van Jezus in ons leven mag doorklinken. Dat deze Vastentijd voor ons allen een vruchtbare en inspirerende tijd mag zijn.

Jeannette 't Hoer



Missionaire zondag

Zondag 16 februari was de eerste missionaire zondag van dit jaar. Het thema was "Moed om te vertrouwen". Wat geeft jou vertrouwen in het leven, in de ander en in jezelf? Wanneer gaat je dat makkelijk af? Wanneer vraagt dat om moed? Dit waren enkele vragen waarmee we in gesprek raakten met elkaar, voorafgaand aan de viering.

Het woord "moed" heeft zijn oorsprong in het Latijnse woord "cor", wat "hart" betekent. Als je moedig bent, laat je je hart spreken, maak je verbinding met je innerlijke kompas. Hoe richt je dat, waar laat je je door inspireren?

Op elke tafel lag een tekst waar je vertrouwen uit kunt putten. In de gesprekken kwamen gemeenschappelijke elementen naar voren. Vertrouwen hebben gaat over de ander (en jezelf) zonder oordeel tegemoet treden, jezelf open stellen, soms letterlijk een deur open zetten om een ander toe te laten. We spraken over moed om jezelf te zijn, om anders te durven zijn of er een andere mening op na te houden, soms tegen de gevestigde orde in. Ook spraken we over lef om uit te komen voor je geloof en te delen hoe belangrijk dit voor je is. En vertrouwen in de nieuwe wegen die gezocht worden, zoals op dit moment in onze parochie.

De kinderen hebben spelletjes gespeeld, waarbij ze konden ervaren hoe het is om op anderen te kunnen vertrouwen.

Na de eucharistieviering was er een zeer geslaagde lunch met veel aanwezige parochianen.

Het was fijn om elkaar op deze manier weer te ontmoeten.

De volgende missionaire zondag is **op 6 april** en staat in het teken van de Vastenactie. Iedereen is van harte welkom!

En vind je het leuk om mee te zingen in het koor voor de missionaire zondag, meld je dan aan bij Eleonoor Donders (eleonoor.donders@chello.nl).

We repeteren maximaal twee keer voor de viering.

Mirjam Stuiver

Kermis op de Brink

In het weekend van 2 maart is er kermis op de Brink, het kerkplein voor de Lucaskerk. Dan staat het plein vol en kan er niet geparkeerd worden. De groenstrook bij het kerkhof, links van het secretariaat en Bazar54, is dan open. Daar kunt u uw auto kwijt. De kermis houdt wel rekening met de viering en zal geen harde muziek draaien.

Kinderwoorddienst

2 maart: Soms vertelt Jezus moeilijke dingen. Vandaag laat Hij ons naar ons zelf kijken;



zeg niet dat de ander rot is, maar kijk eens naar jezelf.

9 maart:

1^e zondag van de vasten. De kinderen horen het verhaal van Jezus in de woestijn. Laat hij zich leiden door de duivel?



Harconcert

Op 16 februari speelde Na Cailíní in de Lucaskerk. Het was een prachtig concert met maar liefst zeven harpisten.



Ze speelden prachtige, afwisselende muziek en vertelden enthousiast over hun bijzondere instrument. Na afloop hebben we hen gevraagd om ook een keer te spelen tijdens een viering, hetgeen ze graag toezegden!

Hongerdoek

Woensdag **5 maart** is het Aswoensdag, het begin van de Veertigdagentijd. Zoals gebruikelijk hangt er dan in onze kerk weer een hongerdoek. Dit jaar is het hongerdoek geschilderd door kunstenaar Konstanze Trommer, woonachtig in Erfurt (D). De titel is Samen dromen – Liefde zij daad.



Het doek geeft een beeld van gelukkige kinderen. Ze komen uit alle hoeken van de wereld. Ze zijn bezig met elkaar, maar waar zijn ze? Op een eiland? Wat gebeurt er in de tent? Er staan twee strepen op de afbeelding. Is het een drieluik? Het doek roept veel vragen op. In de volgende Aanzets meer hierover!

Thema-avond Vastenactie

Op maandagavond **10 maart** organiseert de werkgroep MOV (Missie, Ontwikkeling en Vrede) een informatie-avond over het Vastenactieproject. De bijeenkomst is in de grote zaal van Bazar54, Rijksweg West 54, van 19.30-21.30u (zaal open vanaf 19 uur).



U kunt nader kennismaken met de regio rond Kasese in Uganda, waar het innovatieve brikettenproject is ontwikkeld dat door Vastenactie dit jaar speciaal wordt ondersteund. Er is wat Ugandese muziek en iets te proeven uit hun menu. Ook kijken we samen naar het hongerdoek van dit jaar en bezinnen ons op de betekenis ervan. We nodigen iedereen van harte uit voor deze boeiende avond!
De werkgroep MOV

Rijst eten

Door de corona kwam er de klad in: rijst eten voor een goed doel. Vorig jaar is dit door enkelen opgepakt en nu is iedereen weer welkom. De geloofsgemeenschappen van de Salvatorkerk en de Lucaskerk organiseren tijdens de veertigdagentijd een rijstmaaltijd. Doordat we zelf niet voor de maaltijd hoeven te zorgen, sparen we geld uit dat we aan een goed doel besteden. Daarvoor staat er een potje klaar. Waar: Inloophuis Malburgen, St. Galgolphusplein 5. Data: woensdagen **12 maart t/m 16 april**, 18 - 19 uur. Meer informatie: Gerard Kok, tel. 06-33858855.



Uit de Wereld

Paus Franciscus is ernstig ziek. Hij ligt sinds 14 februari in het ziekenhuis. We bidden voor hem om beterschap.



Cultureel-Catechetisch Aanbod A-Z

Vrijwilligersmiddag

De locatieraad wil graag **alle** vrijwilligers in het zonnetje zetten. Dat doen we op vrijdagmiddag **21 maart** van 14.00 – 16.00 uur in de Lucaskerk. Het is de bedoeling dat alle vrijwilligers een uitnodiging krijgen. Wij hopen echt dat er veel vrijwilligers aanwezig zijn.

Opschonen en...een plastic monster maken.

Op zaterdag **22 maart** is het Landelijke Opschoondag. Met kinderen en volwassenen gaan we 's middags van 14.00 tot 17.00 uur het zwerfafval rondom de Lucaskerk opruimen.

Redactie

M. Buijs ☎ 06.51902952
J. 't Hoen ☎ 06.23655804

Kopij welkom via:

redactie.anz@eusebius-parochie.nl

of via het secretariaat:

☎ **026.2134674**

Open op maan- en vrijdag
van 09.00-12.00 uur.
Ook voor koffie!

