

Kerkberichten Onze Lieve Vrouw Visitatiekerk, Velp

Eusebiusparochie

Eusebiusbinnensingel 9, 6811 BW Arnhem,
tel. Ma t/m vrijdag 10.00-13.00 u: 026-4424567.
Voor noodgevallen/ ziekenzalving:026-3703800
secretariaat@eusebiusparochie.nl
www.eusebiusparochie.nl

Locatie O.L.V. Visitatie

Secretariaat Velp:,
Emmastraat 18-A, 6881 ST Velp,
Tel: 026-3635390. **Mail:**
visitatie.locatie@eusebiusparochie.nl
geopend op maandag van 9.30-11.00 u, en
donderdag van 9.30-12.00 u
[stiltecentrum open dagelijks van 9.00-17.00 uur.](#)
[Door-de-weekse viering donderdag, 9.00 u,](#)
[Zondagsviering 9.45 u](#)



Maart 2025

80 jaar vrijheid

In het april of mei nummer zullen we er zeker nog op terugkomen, maar we willen nu alvast opnemen dat Velp dit jaar op grootse, maar gepaste wijze aandacht besteedt aan het feit dat het 80 jaar geleden is dat Velp bevrijd werd. Feitelijk zou dat op 16 april moeten zijn, maar dan is het de Goede (of Stille) week, met aansluitend Pasen. Daarom zijn de meeste activiteiten, herdenkingen en feestelijkheden naar voren geschoven. Het zwaartepunt ligt nu op vrijdag 12 en zaterdag 13. De Velpse kerken zijn ook betrokken bij deze activiteiten. Zo wordt er op 28 maart bij de Apostolische kerk in de Oranjestraat een monument onthuld ter nagedachtenis van de slachtoffers die daar vielen bij het neerstorten van een V1. (In onze kerk is het raam in het Stiltecentrum een herinneringspunt). Dinsdag 1 april is er een herdenking op de begraafplaats aan de Reinaldstraat en Vrijdag 11 april is er o.a. een herdenkingsconcert in de Grote Kerk. In onze kerk is er op 12 april (en de weken erna) een tentoonstelling te zien. Parochianen Bart Kamps en Ton van Stralen zijn druk bezig met het zoeken van materiaal. De nadruk ligt natuurlijk op de rol van de kerken in WOII, de rol van de pastoors met name Pastoor Schaars en Pater Campman. Zie het artikel verderop in deze Nieuwsbrief.

Vieringen maart 2025

Datum	Voorganger	Zang/ orgel/koster/lector of dirigent
Zondag 2 maart	09.45 u CV	Koster: Rene Donders
	Nienke Gierman	Lector: José ter Haar
	Samenzang	Cantor: Eleenoor Donders
Woensdag 5 maart	19.00 u GV	Koster: Thea v Beek
Aswoensdag	Dick Mol	Met askruisje
	Schola Eize Leertouwer	
Zondag 9 maart	09.45 u EV	Koster/ lector: Dick Mol
1 ^e zondag 40 dagen tijd	Pastor Tuan	
	Ontmoetingskoor	
Zondag 16 maart	09.45 u EV	Koster: Gerhard Siemelink
2 ^e zondag 40-dagen tijd	Pastor A. Lurvink	Lector: José ter Haar
	Samenzang	Cantor: Sabine Haggenburg
Zondag 23 maart	09.45 u EV Latijn	Koster: Berry v Brakel
3 ^e zondag 40-dagen tijd	Pater Jos Geelen	Lector: Joseph Follender
	Schola Arnhem	
Zondag 30 maart	09.45 u CV	Koster: Gerhard Siemelink
4 ^e zondag 40-dagen tijd	Egon Haffmans	
	Trente Plus koor	
Zondag 6 april	Geen viering in onze kerk	Missionaire Zondag
5 ^e zondag 40-dagentijd	11.30 u Martinuskerk	

Collecte-inkomsten februari 2025

	Eigen kerk	Diaconaal doel	Kaarsen/ stiltecentrum
2 februari	206,60	98,70 Solidaridad	
9 februari	171,05 Koren	83,70 Maria v Renkum	
16 februari	Geen viering		
23 februari	206,75	190,09 schuldhulpmaatjes	294,00

Misintenties

2 maart: T. Berndsen-Berendsen, Ted Kok, Riet Oosterling, Piet Fontein, Annie Roelofs-Visser, Greet Klein Kranenbarg, Annie Willems-Hamans, Tiko Vardanian, Han Bergmans

Uit dankbaarheid voor de 95 ste verjaardag van Dhr. Berndsen

Jaargedachtenis: Pastor Jan te Molder, Hans van der Storm, Ady Farrell

5 maart : Aswoensdag Ted Kok, Riet Oosterling, Piet Fontein, Greet Klein Kranenbarg, Annie Willems-Hamans, Tiko Vardanian, Han Bergmans

9 maart: Ted Kok, Riet Oosterling, Piet Fontein, Bep Hermans-Jordens, Greet Klein Kranenbarg, Annie Willems-Hamans, Tiko Vardanian, Han Bergmans

16 maart: Annie Willems-Hamans, Tiko Vardanian, Han Bergmans

23 maart: Tiko Vardanian, Han Bergmans, Annie Willems-Hamans

30 maart: Jaargedachtenis: Jan Meeuwissen, Ton Bruns

Overleden:

Op 11 februari is op 102-jarige leeftijd overleden Mevrouw Annie Willems-Hamans. Zij woonde aan de Sint Antonielaan in Arnhem, Haar uitvaart was op maandag 17 februari om 11 uur in onze kerk, waarna ze begraven werd op de begraafplaats aan de Reinaldstraat.

Stip op de Horizon

Al langere tijd is het parochiebestuur, samen met het team en de locatieraden, in gesprek over het beleid voor de toekomst. Uitgangspunt daarbij is de omvorming tot een zogenoemde 'Missionaire parochie'. De afgelopen maanden is er weer veel werk verzet en is er een 'Dialogodocument' samengesteld. U treft

dat document aan als bijlage bij deze kerkberichten.

Het nodigt ons uit om in gesprek te gaan met elkaar over de toekomst van de parochie. Afgelopen week, in Dieren, waren er zo'n 40 mensen aanwezig. Het was een goed gesprek.

De 2^e en laatste bijeenkomst is:

Zondagmiddag 16 maart in de Martinuskerk, Arnhem, 13.30 u

VASTENACTIE

Thema-avond in de Lucaspastorie maandagavond 10 maart

Voor iedereen die interesse heeft organiseren we een thema avond over de Vastenactie. Het is op maandag 10 maart in de Pastorie van de Lucaskerk. Zaal is open om 19:00 en het begint om 19:30.

Landelijke Opschoonactie 22 maart

In het Venster schreven we over het Vastenactie project in Oeganda waar naar het idee van Mary Biira, een jonge moeder uit Kasese,

briketten worden gemaakt om op te koken en daarmee minder geld kwijt



zijn aan brandstoffen. Dit eenvoudige concept draagt meteen ook bij aan minder luchtvervuiling en minder houtkap wat nu meer dan ooit nodig is. Voor de vrouwen betekent het ook een grote besparing op brandstoffen voor het koken en dus meer geld voor goede voeding. En ze houden er nu zelfs geld aan over om bijvoorbeeld hun kinderen naar school te laten gaan.

Maar waar halen zij het materiaal voor de briketten om te stoken vandaan. De vrouwen verzamelen het materiaal van de straten en ook gft-afval. Allemaal gratis materiaal dat ze alleen maar hoeven in te zamelen en te bewerken. Het gebruik van afval betekend ook minder houtkap wat zo nodig is voor een betere grond en bescherming tegen zon en uitdroging. Dat zo'n eenvoudig idee zoveel kan betekenen voor mens en milieu?

Vastenactie wil ook 200 families trainen om zo een grotere groep vrouwen van dit idee mee te laten profiteren!

Naast doneren voor meer benodigd werkmateriaal kunnen wij solidair zijn met deze vrouwen en ook hier meedoen aan de Landelijke Opschoonactie op zat. 22 maart.

In onze parochie worden op meerdere locaties aangehaakt bij die Landelijke Opschoonactie! Ook kunt u uw meedoen laten sponsoren door kennissen of verder door wie u wilt. Hiervoor werkt de MOV groep nog aan een sponsorkaart, handvatten hiervoor komen eind februari.

Groepjes gaan dan de wijken in en verzamelen het rondslingerende afval. Dit betekent een schonere wijk en het verzamelde materiaal kan beter verwerkt worden.

Vastenactie doet ook mee aan de **Landelijke Opschoonactie op zaterdag 22 maart,**

Doet U ook mee? Dat kan ook met de QR code



Op **zondag 6 april** wordt tijdens de **Missionaire zondag in de Martinuskerk** aandacht aan de Vastenactie besteed. Daar kunt u ook weer enkele hongerdoeken bewonderen. Zowel in de

kerkruimte als in grote zaal hangen doeken die de moeite waard zijn om van dichterbij te bekijken.



Uitnodiging: Training Samen Dementievriendelijk

Donderdag 20 maart van 19:30 – 22:00 uur
Ontmoetingscentrum de Paperclip (zaal 1):
Eiberstraat 16; 6883 EJ Velp

In deze training leer je hoe je als vrijwilliger omgaat met mensen met dementie, de signalen herkent en iemand met dementie het beste helpt. Want ook al hoop je het niet, je weet nooit of jij met dementie te maken krijgt in jouw omgeving.

De training wordt verzorgd door het netwerk Dementie Arnhem en omstreken

Aanmelden of vragen?

Stuur een e-mail naar Thijs den Heijer: vrijwilligerspuntheden@includio.nl. Vermeld daarin jouw naam en organisatie. Bellen kan ook op het nummer 06 82 83 05 82. Graag aanmelden voor maandag 3 maart



Pianoduo speelt Schubert in De Oude Jan te Velp

Zij komt uit Oekraïne, hij uit Slowakije dichtbij Hongarije en als pianoduo spelen ze vooral muziek van een componist uit Oostenrijk: Franz Schubert. Zondag 16 maart 2025 klinken zijn prachtige composities voor vierhanden op de vleugel in het 12^e eeuwse kerkje De Oude Jan in Velp. Het concert begint om 15.30 uur.

De pianisten Kateryna Shapran en Balazs Fazekas spelen.

Schubert

In Velp staan een aantal composities van Franz Schubert (1797-1828) op het programma, waaronder het uitbundige 'Lebensstürme' en enkele Divertissementi 'op een Frans thema'. Het duo Shapran & Fazekas besluit het programma verrassend met de Souvenirs Op. 28 van

de Amerikaanse componist Samuel Barber (1910-1981).

Kerk De Oude Jan, Kerkstraat 56, Velp. Entree € 18,00; Vrienden Oude Jan € 10,00; bezitters Gelrepas, CJP en jongeren tot 18 jaar gratis. Kaartverkoop vanaf 15.00 uur in De Oude Jan. www.vriendenvandeoudejan.nl



Missionaire Zondagen zijn er voor u, voor jou, voor mij. Voor iedereen!

Moed om te vertrouwen
Missionaire zondag 16 februari

Zondag 16 februari was de eerste missionaire zondag van dit jaar. Het thema was "Moed om te vertrouwen". Wat geeft jou vertrouwen in het leven, in de ander en in jezelf? Wanneer gaat je dat makkelijk af? Wanneer vraagt dat om moed? Dit waren enkele vragen waarmee we in gesprek raakten met elkaar, voorafgaand aan de viering.

Het woord "moed" heeft zijn oorsprong in het Latijnse woord "cor", wat "hart" betekent. Als je moedig bent, laat je je hart spreken, maak je verbinding met je innerlijke kompas. Hoe richt je dat, waar laat je je door inspireren?

Op elke tafel lag een tekst waar je vertrouwen uit kunt putten. We hadden een mooi verhaal, wijze uitspraken, de tekst van een lied en een stukje van de eerste lezing van deze zondag.

In de gesprekken over deze teksten zaten gemeenschappelijke elementen.

Vertrouwen hebben gaat over de ander (en jezelf) zonder oordeel tegemoet treden, jezelf open stellen, soms letterlijk een deur open zetten om een ander toe te

laten. We spraken over moed om jezelf te zijn, om anders te durven zijn of er een andere mening op na te houden, soms tegen de gevestigde orde in.

We spraken over lef om uit te komen voor je geloof en te delen hoe belangrijk dit voor je is. En vertrouwen in de nieuwe wegen die gezocht worden, zoals op dit moment in onze parochie.

De kinderen hebben spelletjes gespeeld die ze hebben laten ervaren hoe het is om op anderen te kunnen vertrouwen.

Na de eucharistieviering was er een zeer geslaagde lunch met veel aanwezige parochianen. Het was fijn om elkaar op deze manier weer te ontmoeten.

De volgende missionaire zondag is **op 6 april** en staat in het teken van de vastenactie. Iedereen is van harte welkom!

- 10.15 uur Inloop met koffie

- 10.30 uur Programma per leeftijdsgroep:

- Een aansprekende activiteit voor jonge en oudere kinderen.

- Een inspirerend gesprek voor volwassenen met een thema.

- 11.30 uur Gezamenlijke viering in de kerk.

- 12.30 uur Gezellige lunch

- 13.30 uur Einde

En vind je het leuk om mee te zingen in het koor voor de missionaire zondag, meld je dan aan bij Eleonoor Donders (eleonoor.donders@chello.nl). We repeteren maximaal twee keer voor de viering.

Bedankt voor de bloemen...

Misschien vraagt u zich wel eens af wie er voor de bloemversiering in onze kerk zorgt, wel, twee dames (zie foto) zijn daar verantwoordelijk voor. Met zeer beperkte middelen weten ze er toch voor te zorgen dat er altijd bloemen staan, en met Hoogfeesten nog wat extra. Dank ervoor.



Stille omgang in Amsterdam:

15 maart 2025

Jubileum 750 Amsterdam

STILLE ONGANG

Dé jaarlijkse bedevaart midden in de nacht door het historisch centrum ter gedachtenis van het Mirakel van Amsterdam van 1345.

Gebedsintentie 2025
"Vanwege het Mirakel: luisteren naar de Stem van God, Zijn oproep aanvaardden"

Ben jij ook een van de duizenden mensen die gaan meelopen dit jaar?

Meld je aan via:
info@stille-omgang.nl
stille-omgang.nl/aanmelden

ROUTE

Deze religieuze meditatieve tocht vultrekt zich in complete stilte!

SINDS 1881

Vredeswake in de Oude Jan in Velp

Omdat we ons zo machteloos voelen en zo graag iets zouden willen doen tegen al het geweld, het verdriet en de pijn in Israël en in de Gazastrook, maar ook in Oekraïne en in alle andere conflictgebieden in de wereld, organiseert 'Geloven in beweging', Raad van Kerken Velp en Rozendaal, een Vredeswake. Op de derde dinsdagavond in maart.

Er is gelegenheid om even stil te zijn, om een kaarsje aan te steken of te bidden. We luisteren naar meditatieve muziek of naar een gedicht of gebed. Iedereen is van harte welkom!

Plaats: Oude Jan, Velp, dinsdag 18 maart 2025, tijd: 19.00 uur-19.30 uur..

Geloven in beweging, Raad van kerken Velp en Rozendaal

Afgelopen week was er de jaarlijkse vergadering van *Geloven in beweging* van de contactpersonen en het bestuur van de deelnemende geloofsgemeenschappen. Behalve de Protestantse Gemeente Rozendaal ook de Protestantse Gemeente Velp, De Rooms Katholieke Eusebius parochie afdeling Velp en het Apostolisch Genootschap in Velp. Namens onze kerk waren Truus van santen (voorzitter) en Dick Mol (voorganger) aanwezig.

In december is *Geloven in beweging* begonnen met een maandelijkse vredeswake in de Oude Jan van Velp. In april is er geen vredeswake vanwege de vespers in de stille week. En in de zomerperiode worden er geen gehouden. We beginnen dan weer in september op de derde dinsdagavond om 19.00 uur.

Op de Velleper donderdagen is *Geloven in beweging* present met de bekende kaarsenactie in de RK kerk aan de Emmastraat. Daar worden per dag meer dan 1000 kaarsen aangestoken door voorbijgangers. Jong en oud, voor

overledenen, voor zieken, voor de vrede etc. Een ontroerend gebeuren in deze tijd.

Op 30 september 2025 houdt Monique van Strien een lezing in de Oude Jan in Velp.

Voorts heeft *Geloven in beweging* een financiële bijdrage gegeven aan de vliegende speeldoos, een theaterwerkplaats, met 74 kinderen uit Velp, Rheden en Dieren. Dit gebeuren is op 8 februari zeer enthousiast ontvangen door ouders en belangstellenden.

Ook geeft *Geloven in beweging* een financiële bijdrage aan het koor Nomen Nescio dat op 4 mei om 15.00 uur in de Grote Kerk van Velp een holocaust cantate zal zingen

Na 7 jaar nam Bert Beekhuis afscheid. Hij schreef ook dit artikel.

die ons allemaal bezig houden: rijkdom en armoede, barmhartigheid en onrecht, vreugde en verdriet.

Serius en tegelijkertijd met joodse gein stemmen deze vertellingen tot nadenken, geven ze een inkijkje in de zoekende en soms stuntelende mens.

Vervolg op volgende pagina

De koe die naar de hemel vloog

- joodse muziek en verhalen -

zondag 30 maart 2025, 15.00 uur,

Kerk van Rozendaal

Een vertelconcert met joodse volksverhalen, sprookjes en parabels uit de gelijknamige verhalenbundel van Gottfrid van Eck.

Koeien die naar de hemel varen, dansende rabbi's en hoopvolle dieven. Het zijn klassieke vertellingen vol joodse wijsheid, hoe dwaas soms ook. Ze gaan over verheven én alledaagse kwesties, over thema's



Expositie - Geloofshelden in Verzet

Op 16 april is het 80 jaar geleden dat Velp is bevrijd. Er is wonderwel veel beeldmateriaal van die gebeurtenis bewaard gebleven. Vooral de feestelijke intocht van pastoor Schaars. Hij werd in mei 1942 gearresteerd en heeft verschillende kampen doorstaan, maar kwam levend terug. Met pater Campman, zijn assistent liep het niet goed af. Hij stierf in Bergen-Belsen. Een plaquette achter in de kerk herinnert nog aan hem. Onze parochie kende nog meer geloofshelden in verzet zoals de kapelaans, het kerkbestuur en gewone parochianen. Deze helden willen we met een foto expositie in de kerk begin april in beeld brengen. Hier een paar voorbeelden.



Foto: 'Verborgen in Velp', plakboek Mies de Vries

Op deze foto, genomen in het najaar van 1941 in de tuin van de pastorie, zit pastoor Schaars links en rechts pater Campman. Staand het gezin Timmermans (vader, dochter en moeder), de huishoudster van de pastoor en een onderduiker die als pleegzoon bij de familie Timmermans was opgenomen. In het midden ook een onderduiker

Daaronder de feestelijke intocht van pastoor Schaars in mei 1945 nadat hij levend terugkeerde uit het concentratiekamp. Op de foto is kapelaan De Bruin herkend (uitsnede), maar kapelaan Veeger en kapelaan Morren zullen er ook bij staan. Alle drie behoorden tot de parochie tijdens de bezetting.



Foto: PJ de Booy, Gelders Archief

Cornelis de Bruijn was van 1942, het jaar dat pastoor Schaars werd weggevoerd, de tweede kapelaan van de parochie tot 1945. Kapelaan Clemens Veeger was in 1938 al als eerste kapelaan aan de parochie verbonden en bleef tot 1947. Kapelaan Cornelis Morren was de derde kapelaan in de parochie en kwam in 1944, het jaar dat pater Campman werd weggevoerd.

Als u nog mensen kent die deze periode hebben meegemaakt, ze zullen ruim in de 80 zijn, neem dan contact op met Ton van Straalen, t.vanstraalen@kpnplanet.nl