

Redactioneel

De lente is inmiddels begonnen; de zon schijnt wat warmer, de dagen worden langer, het is duidelijk te zien aan het tere groen in de struiken en bomen en aan de vele bloemen, die in de grond de zonnewarmte voelen. Elk jaar vind ik het weer een verrassing om te zien hoe snel alles "soms bijna ineens" weer de kop opsteekt. Daar hebben wij geen invloed op, gelukkig maar. Natuurlijk kun je in huis de groei iets bij sturen, door alvast sommige planten in de warme kamer te houden of voor een zonnig raam, dan moet de plant de zomer wel voelen, omdat zonnewarmte sterker is dan de kou. Ook de klok is weer een uur vooruit gezet, voor een actief gebruik van het daglicht. Maar de natuur heeft geen klok nodig. Die houdt alleen rekening met de daglengte, het licht en de temperatuur.

De lente is dus begonnen en de vastentijd bijna voorbij. We mogen ons verheugen in het nieuwe begin dat het Paasfeest is. De zekerheid dat de dood geen einde is, blijkt niet zo makkelijk te begrijpen, maar het Paasfeest zet ons op de goede weg. Vanuit de redactie wensen wij u gezegende Pasen.
Maria Buijs



Palmpaasstokken



Er waren maar drie kinderen aanwezig tijdens het maken van de palmpaasstokken, maar de volwassenen werkten er met plezier aan en dat kwam goed uit, want uiteindelijk waren er meer stokken nodig.

Palmzondag



Wat een feestelijk gezicht, de kinderen met hun versierde Palmpaasstokken. Het was een prachtige viering!

Vieringen Goede Week

Op **Witte Donderdag 2 april** is er in de Lucaskerk een viering om 19.00 uur, verzorgd door de werkgroep.

Op **Goede Vrijdag 3 april** wordt om 15.00 uur de Kruisweg gebeden met samenzang en om 19.00 uur is er een viering waarin het lijdensverhaal wordt verteld. Deze viering wordt opgeluisterd met het Lucaskoor. In beide vieringen wordt iedereen uitgenodigd een bloem of bosje bloemen

neer te leggen bij het kruis. Van deze bloemenhulde zal op zaterdag **4 april** vanaf 9.30 uur de bloemversiering voor Pasen worden gemaakt. Als u het leuk vindt op zaterdagmorgen hierbij een handje te helpen, meld u dan aan bij Corry Scholten of Edwin Denekamp (06-53792857).



Paaszaterdag is om 18.00 uur de familieviering met voorganger pastor Ellie Smeekens. Om 21.00 uur is de Paaswake met voorganger pastor Lurvink met samenzang. Dan worden ook de paaskaarsen gezegend, die door parochianen zijn besteld.

Eerste Paasdag is de Paasviering om 9.45 uur met voorganger Ronald Heinen, waarbij het Lucaskoor zingt.

Paastassen

Afgelopen maandag waren we met 13 personen bij elkaar om de ingebrachte gaven te verdelen over 42 adressen. De gaven werden verdeeld over mooie tassen die door een parochiaan gemaakt waren. Het was hartverwarmend te zien hoeveel er was ingeleverd.



Wij wensen de ontvangers én bezorgers een mooi Paasfeest.
De locatieraad

Kinderwoorddienst

Pasen: natuurlijk lezen we het verhaal van het lege graf en we praten erover met de kinderen. Hoe verbaasd zouden wij allemaal niet zijn als ons dat zou overkomen.



12 april: Jezus komt langs bij zijn leerlingen. Hij wenst ze vrede toe. Wat betekent dat: Vrede? Daar praten wij over.

Paasjubel

Dit jaar is er weer een Paasjubel op de vroege Paasmorgen. Vorig jaar was de eerste keer dat we dit organiseerden, en we waren dan ook zeer verheugd dat er zeker 80 mensen uit verschillende kerken op af kwamen om mee te zingen. Met gebed, de lezing van het Paasevangelie en vooral veel samenzang begeleid door trompetten, werd het een groot feest om zo de opstanding van Jezus te vieren.



Door de vele positieve reacties voelen we ons bemoedigd om het dit jaar weer te organiseren. U bent van harte welkom in de vroege ochtend van de **Eerste Paasdag 5 april om 7.00 uur** in Park Sonsbeek naast de witte villa.

Ds. Mattijs Jonker

Een leuk verhaal

Op 28 maart repeteerden we met het Lucaskoor in de kerk. Er kwamen mensen binnen en die bleven achter in de kerk staan. Bij navraag bleken ze de Camino te wandelen en waren

op weg naar Velp. Bij elke kerk konden ze een stempel krijgen. Gelukkig was er iemand van het secretariaat en hebben ze de stempel van de H. Lucas-kerk gekregen.

Na de repetitie wilde een jongen graag in de kerk kijken. Hij stond open voor een kleine rondleiding en vond het heel interessant. Hij wist dat er in de sacristie een kast was waar allemaal gouden spullen lagen. Ook was hij wel eens met de Jozefschool in de kerk geweest. Hij was heel belangstellend en herkende op een foto paus Franciscus. Daarna ging hij naar de Fifties om een ijsje te eten.

Corla Rutjes

Bezoek gevangenis

Op 26 maart gingen we met een groep van 9 mensen van onze parochie tijdens het avondeten, met alle mannen op cel, mee met gids Heidi, die ons rondleidde door het gebouw: eerst door het detectiepoortje en daarna naar de vrij grote bezoekruimte, waar we uitleg kregen over de groepen gevangenen en over de regels. De celruimte viel ons tegen: een 'pijpenla' van 2 bij 5 meter, we konden ons niet voorstellen dat je (via een stapelbed) deze ook met zijn tweeën kan delen. Toch zijn er mannen die dat eigenlijk fijner vinden dan alléén, en ze mogen ook enigszins kiezen met wie ze de cel dan willen delen, vertelde Heidi. Er is een strikte controle in het hele gebouw, dat vraagt ook veel van de medewerkers. Maar we merkten dat er onderling een goede sfeer was. Als gedetineerde is het van belang om binnen het 'kostschoolregime' je eigenheid te behouden. Dat je niet enkel een nummer bent dat wordt geleefd; persoonlijke steunpunten zijn dan nodig. De



Uit de Wereld

Onze verpleegkundige Habiba test Abu op hepatitis C in Kutupalong, het grootste vluchtelingenkamp ter wereld, met een sneltest. Zo kan de ziekte snel worden vastgesteld en behandeld in Bangladesh. Dat is van levensbelang voor mensen die nauwelijks toegang tot zorg hebben.

Artsen Zonder Grenzen

rondleiding wekte bij ons allen respect voor wat er in de Bajes gebeurt. Maar ook dat interesse van de buitenwacht voor elke gedetineerde haast onmisbaar is.

We hebben circa 400 kleurpotloden kunnen overhandigen en na Pasen zullen we nog een tweede lichter brengen. Alle gulle gevers hartelijk dank!

Marja Hoogwegt, MOV-groep

Inloophuis Malburgen

In de luwte groeit leven. Dat is de titel van het jaarverslag 2025 van de Stichting Inloophuizen Arnhem. In verhalen en foto's is zichtbaar gemaakt wat er in de Inloophuizen gebeurt aan ontmoeting, presentie en hulp in de buurt. Via deze link kunt u het jaarverslag lezen:

[Jaarverslag 2025 Stg. Inloophuizen Arnhem.](#)



Redactie:

M. Buijs ☎ 06.51902952
J. 't Hoen ☎ 06.23655804

Kopij welkom via:

redactie.anz@eusebiusparochie.nl

of via het secretariaat:

☎ **026.2134674**

Open op maandag- en
vrijdagochtend
van 09.00-12.00 uur.
Ook voor koffie!