

Redactioneel

Zaterdagochtend 25 april vertrokken we in alle vroegte uit Arnhem om mee te doen aan de grote Nederlandse bedevaart naar Lourdes. Wij zijn met 30 mensen van de parochie, maar vanuit heel Nederland zijn hier 1600 gelovigen aanwezig. Hoewel de reis er naar toe lang was, meer dan 12 uur, was het een goede ervaring. We kregen onderweg veel informatie en er werd ook gebeden en gezongen. We zaten met onze parochianen bij elkaar in de bus en dat is erg verbindend.

Toen we in Lourdes aankwamen, zijn we natuurlijk begonnen met een rondtocht in het heiligdom. Ook dat is inspirerend: dat er naast die vele Nederlanders mensen van over de hele wereld vandaan komen, ieder met zijn eigen gedachten, zorgen, onzekerheden, goede wil en gebeden. En allemaal zijn ze in Lourdes om rust, troost, verbondenheid en steun te zoeken en te vinden.

Ik zou het iedereen gunnen Lourdes te bezoeken. Maar zeker hoop ik dat we hierdoor de rust en liefde kunnen vinden, die we dan weer kunnen voorleven en doorgeven.

Maria Buijs vanuit Lourdes



In gesprek met....

Rineke Gunther

Rineke begeleidt de kinderveerdienst naast haar werk als juf. Eigenlijk zat Rineke niet op dit gesprek te wachten: "Ik laat ook liever de kinderen door de microfoon praten, dan dat ik zelf praat". Maar gelukkig zitten we wel samen nu! Rineke vertelde in eerste instantie dat ze dit nu zo'n 10 jaar doet, maar al pratende kwamen we erachter dat het al wel ongeveer 25 jaar is, gezien de leeftijd van haar kinderen! Zo is zij begonnen namelijk.



"Ik merkte dat onze kinderen het fijn vonden om naar de kinderveerdienst in de kerk te gaan en ben daarom begonnen hieraan mee te doen. Toen onze kinderen te groot werden, vond ik het belangrijk om dit gevoel ook door te geven aan andere kinderen". Haar voorbeeld was haar eigen moeder die in Suriname ook hetzelfde deed. Samen met Maria en Zayni bereidt zij de kinderveerdiensten voor. "De 10 geboden uitleggen is wel een ding...nu in deze wereld vol met oorlogen en geweld. De wereld is niet mooi en lief, het is moeilijk om dan te blijven geloven. Wat ik belangrijk vind, is de kinderen hoop te geven. En dan te bedenken dat sommige kinderen in de kinderveerdienst, zelf gevlucht zijn uit

zo'n situatie! Ook daarom vind ik het mooi om de kinderen te laten bidden in hun eigen taal. Er is oog voor ze en ze voelen zich gezien. Als de kinderen het spannend vinden, doen we het samen. Ik omarm ze of raak ze even aan. Op die manier geef ik mijn geluk terug aan de gemeenschap". Naast de kinderveerdienst is Rineke actief in het AZC waar ze 1-2x per maand helpt als vrijwilliger van de speelkamers voor kinderen van 4-10 jaar. En in vakanties vertelt zij in het Openluchtmuseum de verhalen van Anansi. Rineke doet in haar leven dus erg veel met en voor kinderen en ze hoopt dat er genoeg kinderen bij de kinderveerdienst blijven komen. "Want zolang ze komen, gaan we door".

Birgit Schiebergen

Dodenherdenking

Maandagavond **4 mei** 2026 om 18.30 uur wordt er in de Lucaskerk een oecumenische gebedsdienst gehouden voorafgaand aan de stille tocht van Huize Voorburg aan de Drielsewijk naar het Oorlogsmonument aan de Klapstraat.



De viering wordt georganiseerd door PKN Arnhem Zuid en Eusebiusparochie Arnhem-Zuid. Wij staan stil bij het belang van vrede en vrijheid in de wereld en herdenken allen die daarvoor offers, velen met hun leven, hebben gebracht. Wij nodigen iedereen, jong en oud, uit om samen te komen in onze kerk.

Kinderwoorddienst

3 mei: Vandaag horen de kinderen dat wij op weg zijn, maar dat Jezus met ons meetrekt.



10 mei: Jezus zegt tegen zijn leerlingen: je hoeft niet bang te zijn. God zal een helper sturen.

Missionaire zondag

Op **17 mei** is er weer een missionaire zondag in de Martinuskerk, waarop we met de hele parochie samen vieren. Het thema voor deze zondag is "Leven met een missie".

De eucharistieviering begint om 11.30 uur. Voorafgaand aan de viering zijn er verschillende programma's voor kinderen, jongeren en voor volwassenen. Start is om 10.30 uur (inloop vanaf 10.00 uur). Na de eucharistieviering is er een gezamenlijke eenvoudige lunch waarvoor iedereen van harte is uitgenodigd.

Vrijwilligersmiddag

Op vrijdagmiddag 24 april vond in de Lucaskerk weer de jaarlijkse vrijwilligersmiddag plaats. Een mooie gelegenheid om elkaar als vrijwilligers te ontmoeten en gezellig bij te praten. Er waren zo'n 25 mensen aanwezig en die bogen zich o.a. over de vraag: wat motiveert je om vrijwilligerswerk voor onze geloofsgemeenschap te doen?

Een geslaagde middag!



Peace walk

De Peacewalk is een pelgrimstocht die mensen oproept om samen te wandelen voor vrede. De route loopt van Spanje naar Jeruzalem en passeert meerdere Europese landen. In Nederland begint de tocht op zaterdag 25 april in Amsterdam en gaat via Utrecht, Culemborg en Wageningen naar Arnhem.



Donderdag 30 april start de etappe van Wageningen naar Arnhem om 10 uur bij Hotel de Wereld. Via Renkum en Doorwerth bereiken de wandelaars de Oude Kerk in Oosterbeek voor een tussenstop. In Arnhem eindigt de dag met een mini Vredesfestival van 14.30 tot 17.30 uur in de Koepelkerk. Het programma omvat theater, spoken word, muziek en meditatie, met hapjes van de Arnhemse Stadskeuken. Na een rustdag op vrijdag 1 mei vertrekt de groep op zaterdag 2 mei om 10 uur van Arnhem CS richting Nijmegen. De route voert over de Huissense Dijk, langs stadsboerderij De Korenmaat en via Bommel naar Nijmegen. Daar worden de deelnemers ontvangen bij het Vredesmonument op het Keizer Karelplein. Voor meer info zie <https://peacewalk.info/>.

Gebedsestafette

voor de vrede

Als parochie willen we gezamenlijk een gebedsestafette organiseren voor de vrede. De verschillende conflictsituaties in de wereld raken ons. Mensen worden gedood of moeten vluchten. Humanitaire hulp is



God is aanwezig in het wonder van de liefde.

Andrea Bocelli, Mijn Camino, Dagboek van een pelgrim

beperkt. Wereldleiders zijn niet in staat om de conflicten op te lossen met een constructieve dialoog. Het internationale recht komt steeds meer onder druk te staan. We leven al meer dan 80 jaar in vrede en we weten dat dat niet vanzelfsprekend is. Voor vrede moet je je inzetten. Niets doen is geen optie. Het minste dat we kunnen doen is bidden om vrede. Met deze estafette willen we iedereen uitnodigen om dat samen met ons te doen. We willen Pinksteren als start van de Vredesestafette nemen. Het vuur van de Heilige Geest is in ons weer aangewakkerd en met die geest kunnen we ons gebed extra kracht bijzetten. Alle locaties van de Eusebiusparochie doen mee:

Vrijdag **29 mei** 12.30 uur Jansbeek Ekklesia in de Waalse kerk; Woensdag **3 juni** 19.00 uur Martinuskerk; donderdag **11 juni** 19.00 uur Emmaüskerk Dieren; dinsdag **10 juni** 19.00 uur de Oude Jan in Velp; maandag **22 juni** 19.00 uur H. Lucaskerk Elden.

Redactie:

M. Buijs ☎ 06.51902952
J. 't Hoen ☎ 06.23655804

Kopij welkom via:

redactie.anz@eusebiusparochie.nl

of via het secretariaat:

☎ **026.2134674**

Open op maandag- en
vrijdagochtend
van 09.00-12.00 uur.
Ook voor koffie!