

### Redactioneel

Wat een bijzondere maand is de meimaand. In de natuur komt alles tot bloei, elke dag zijn er wel nieuwe bloemen te bewonderen in de tuin. 's Morgens fluiten de vogels al vroeg dat het een lieve lust is. De meimaand is ook de maand van herdenken en vieren: 4 en 5 mei. Heel mooi dat daar in heel Nederland weer volop aandacht voor was. Onze kleinkinderen wonen in Nijmegen en gaan elk jaar op 4 mei met de hele school naar de Erebe-graafplaats Jonkerbos, die naast de school ligt. Dit jaar waren wij daar ook bij, een indrukwekkende stoet van 300 (!) kinderen met leerkrachten en (groot)ouders. Op de begraafplaats zelf lazen enkele kinderen uit groep 8 een zelfgemaakt gedicht voor. Na de last post en 1 minuut stilte mochten alle kinderen een roos neerleggen bij een graf van een omgekomen soldaat. Ze mochten zelf uitkiezen bij welk graf en het was ontroerend om te zien hoe zorgvuldig en eerbiedig dit verliep. Herdenken en vieren, het hoort bij elkaar. Zo gaan we in deze meidagen ook van Pasen naar Hemelvaart en Pinksteren: vanuit de dood kan er nieuw leven groeien, en net als de vogels mogen we daarvan zingen.

*Jeannette 't Hoen*



### Lourdesreis

Van 25 april t/m 2 mei namen we met 30 mensen vanuit onze parochie deel aan de zesde bedevaart van het Aartsbisdom Utrecht naar Lourdes. Het was een mooi gezelschap met pelgrims van verschillende leeftijden, de jongste was 12 jaar en de oudste vierde zijn 88e verjaardag tijdens de reis. In totaal waren we met ruim 1500 pelgrims vanuit heel Nederland.



Het was voor mij de tweede keer dat ik met deze bedevaart mee ging en opnieuw heeft het veel indruk op mij gemaakt. Het samen bidden en zingen begint al tijdens de reis en dat helpt mij om los te komen van alle drukte in mijn dagelijkse leven. Samen je geloof beleven met zoveel mensen is heel bemoedigend. Gaandeweg de week komt er steeds meer rust en verdieping in de gesprekken die we met elkaar voeren. Ieder gaat naar Lourdes met een eigen "rugzak", gevuld met persoonlijke zorgen, vragen, tekortkomingen en dankbaarheid, die we bij Maria mogen neerleggen. En we namen de intenties mee van mensen die ons vroegen om voor ze te bidden, een kaarsje op te steken

bij Maria. Dat hebben we natuurlijk gedaan!

In de viering van barmhartigheid hebben we ervaren dat God het altijd weer goed maakt met ons, dat we steeds weer opnieuw mogen beginnen. Het gebaar van het water, waarbij we bij de grot onze handen en gezicht wisten met het water uit de bron en daarvan dronken, bevestigd ons daarin.

Tijdens een van de vieringen legden de priesters ons de handen op en werden we gesterkt door de Heilige Geest. Dat is voor velen een heel bijzonder moment.

De lichtprocessie gaf mij een sterk gevoel van verbondenheid, doordat we samen bidden met pelgrims uit veel verschillende landen, ieder in zijn eigen taal, allemaal verlangend naar vrede in de wereld.



Aan het eind van de week heeft iedereen zijn eigen "rugzak" weer gevuld met mooie ervaringen, bemoediging en kracht om verder te gaan, met het besef dat God altijd bij ons is. In de slotviering kregen we de uitnodiging om vooral ook te delen van wat we meenemen in die "rugzak". We vertellen onze verhalen, maar het blijft moeilijk om onder woorden te brengen wat we werkelijk hebben ervaren.

*Mirjam Stuiver*

## Kinderwoorddienst

**Donderdag 14 mei:** Hemelvaart: ook dan is er een kinderdienst en natuurlijk praten we over wat Hemelvaart betekent.

**Zondag 17 mei:** de leerlingen van Jezus werden onzeker. Jezus was dood, maar toch niet. Bovendien was hij naar de hemel gegaan. Wat betekent dat voor de leerlingen.

**Zondag 24 mei:** Pinksteren, en vandaag wordt alles duidelijk voor de leerlingen.



## Missionaire zondag

Op **17 mei** is er weer een missionaire zondag, waarop we met de hele parochie samen vieren. Het thema voor deze zondag is "Leven met een missie". Na de hemelvaart van Jezus moeten de leerlingen alleen verder. Ze zijn op weg gestuurd om te vertellen over wat Jezus ze heeft geleerd en om anderen te inspireren om, net als zij, de weg van Jezus te gaan. Wij hebben ook gekozen voor die weg. Wat brengt het je en wat drijft je om die weg te blijven volgen? Wat is jouw missie?

De eucharistieviering begint om 11.30 uur. Voorafgaand aan de viering zijn er verschillende programma's voor kinderen, jongeren en voor volwassenen. Start is om 10.30 uur (inloop vanaf 10.00 uur). Na de eucharistieviering is er een gezamenlijke eenvoudige lunch waarvoor iedereen van harte is uitgenodigd. In de Lucaskerk is er op 17 mei een eenvoudige gebedsviering met als voorganger Piet Buijs.

## Kermis in Elden

Van **21 mei tot en met 25 mei** is er kermis op de Brink. Dan is er geen gelegenheid

voor parkeren op het plein. Het is wel mogelijk elders in Elden, en er zijn wat plaatsen links van het secretariaat. Dit keer was er dus geen kermis met Pasen, wel met Pinksteren. De viering gaat uiteraard gewoon door.

## Tentoonstelling

We willen weer een nieuwe tentoonstelling beginnen; de huidige tentoonstelling wordt opgeruimd als we genoeg materiaal hebben voor de nieuwe. Deze heeft als onderwerp kerken. U mag foto's inleveren van kerken, beeldjes van kerken mag ook. Vertel er wel bij waar de foto gemaakt is en de naam van de kerk. Als u daar nog een verhaal bij heeft, heel graag.  
*Maria Buijs*

## Bloemetje van verbondenheid

Het bloemetje van verbondenheid ging afgelopen maand naar Jos en Gerard Kok en naar Miep en Frans Tillemans.



De Peacewalk is een pelgrimstocht van 8.500 kilometer door 19 landen van Europa naar Jeruzalem. Het is geen demonstratie, maar een oproep aan mensen om samen te wandelen voor vrede. De tocht is begonnen op 1 februari in Finisterra in Spanje.



Moed is kiezen voor iets dat groter is dan je eigen belang.

*Oorlogsfotograaf Eddy Wessel in Trouw, 9 mei 2026.*

Op zaterdag 2 mei ging de route door Arnhem-zuid, over de Huissense Dijk langs stadsboerderij De Korenmaat. Ook enkele parochianen liepen dit stuk van de route mee, een mooie en hoopvolle ervaring.

## Inloopviering

Op **zondag 17 mei** is er weer een viering in het Inloophuis Malburgen, St. Gangulphus-plein 5 in Arnhem-Zuid. Het thema is Dankbaarheid. De viering wordt deze maand voorbereid en geleid door Yvonne van Oosten van stichting Gave, een organisatie die kerken en christenen bewust wil maken van de roeping om vluchtelingen een thuis te bieden. De viering begint om 11.00 uur. Iedereen is van harte welkom!



Redactie:

M. Buijs ☎ 06.51902952

J. 't Hoen ☎ 06.23655804

**Kopij welkom via:**

[redactie.anz@eusebiusparochie.nl](mailto:redactie.anz@eusebiusparochie.nl)

of via het secretariaat:

☎ **026.2134674**

**Open op maandag- en vrijdagochtend van 09.00-12.00 uur. Ook voor koffie!**

